

## Verslag Scandinavië reis 2016

De start van de reis was op 18 mei 2016 op een camping in de buurt van Lübeck. Na een goede reis en een lekkere bak koffie hebben we kennis gemaakt met de overige deelnemers.

's Avonds hebben we met zijn allen heerlijk gegeten.

Op 19 mei kwamen wij, rijdend langs mooie koolzaadvelden, aan in Puttgarden waar de veerboot al wachtte voor de overtocht naar Denemarken. Weer op vaste grond gekomen ging de reis door naar Køge voor een verblijf van 4 dagen. Hier waren erg veel mogelijkheden om e.e.a. te bekijken t.w.: het strand, Stevns Klint met zijn krijtrotsen, kerken



en een mooi museum. In Køge zelf was een leuke markt met streekproducten, die je kon proeven en kopen.

Tijdens een verblijf in Køge mag een uitgebreid bezoek aan Kopenhagen niet ontbreken.

Natuurlijk naar het mooie haventje en ook de bronzen Zeemeermin. Ter afsluiting was er op zondag een gezellige happy-hour.

23 mei ging de route van Køge, via de mooie Øresundbrug naar Malmö en door naar Växjö. Het was echt een weg langs veel bos met af en toe een rotonde. De camping in Växjö was mooi, lekker groot en aan een meer gelegen. Gelukkig hadden we zonnig weer zodat er zelfs mensen op de camping bleven om ervan te kunnen genieten. De volgende ochtend was er sprake van enige consternatie bij de

caravan van Theo en Fien. De ladder stond tegen de caravan, men klom erop, dakluik gedemonteerd en de slankste deelnemer ging via het dak naar binnen. Reden, jawel hoor, deur op slot en de sleutel in de caravan. Maar gelukkig geldt ook hier: eind goed, al goed! De volgende dag kwamen we aan in Linköping, helaas was het hier een stuk kouder en er viel regen. Samen met Jeanne, Theo, Thea en Alouis hebben we daar de op een na grootste kathedraal van Zweden bezocht. Aansluitend zijn we nog even in het Open Air Museum geweest. Dit bezoek werd afgesloten met een goede kop koffie en een Zweedse wafel (met heerlijke jam en een grote klodder slagroom).

Na Linköping was Stockholm aan de beurt. Na een goed verlopen reis en ontvangst door de reisbegeleiding op de camping was het tijd voor een bakkie koffie (en Mummelmannetje). Volgende dag met de metro naar Stockholm. Wisseling van de wacht (met muziekkorps) bekeken. Het Museum van Nobel gezien en natuurlijk ook de vele leuke winkeltjes. Op de camping zagen wij dat Hans een hobby heeft, het ophangen van de was onder zijn luifel, leuk! Volgende dag ging een groep fietsers alweer op stap, anderen moesten wassen of bleven luieren. 's Avonds was het tijd voor een spelletje jeu de boules. Zelfs mijn man Theo was fanatiek bezig en lag op de knieën met de meetlat. Ter afsluiting gezamenlijk een borrel gedronken met worst en kaas. Oh ja, nog even vergeten, Willemien heeft op deze dag als eerste de pleisters te pakken gekregen. Ter afsluiting van dit verblijf hebben wij de volgende dag nog een mooie wandeling gemaakt langs een meer. Het waren leuke en fijne dagen.

Vandaag, 31 mei, vertrokken naar Mora. Een lange, mooie en warme rit. Op de camping aangekomen, lootjes trekken, pootjes laten zakken, op zoek naar de WC en het waterpunt. Dit laatste was voor sommigen een reden om met de auto water te halen c.q. de afwas te doen.

De camping ligt in het centrum van Mora en je kunt dus zo van de camping de winkelstraten inlopen. Drie dagen zijn we hier gebleven met prachtig weer en een heerlijke temperatuur van

27 graden. De bekende Dalarnapaardjes-fabriek moest natuurlijk wel bezocht worden.



Helaas was de stoeltjeslift in de buurt niet geopend. Hans had een wandeling op het bord aangegeven waaraan een gedeelte van de groep heeft meegedaan. De wandeling ging over het parkoers van de Vasalopp, de bekende langlaufloipe. Totaal kunnen we zeggen dat de 3 dagen in Mora mooi waren.

Na Mora vertrokken we richting Idre. De camping wordt beheerd door een Nederlands echtpaar. Zij verwelkomden ieder van ons persoonlijk met een drankje. Ze hadden zelfs speciaal voor de TCC een eigen brochure gemaakt, top!

's Middags werd er een tocht gemaakt naar de Trollenweg. Hier konden we ook de eerste rendieren spotten. Aansluitend hebben we een wandeling gemaakt naar de Nipfjället vanwaar we een geweldig uitzicht hadden. Aansluitend hadden de campingeigenaren, Silvia en Peter, heerlijke gerookte zalmforel voor ons klaargemaakt.

De volgende dag werden we weer verblijd met prachtig weer. Dit was een reden om de grootste waterval van Zweden, de Njupesjär, te bezoeken. Hiervoor moesten we wel eerst een gigantisch stoffige "weg" berijden. Het leek wel een TCC-rally. De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue van rendier- en elandvlees. Silvia en Peter nogmaals bedankt.

Op 6 juni vertrokken we voor de volgende etappe van onze reis t.w. Os in Noorwegen. Het was geen lange reis maar wel één die door zeer mooie natuur ging. Sommigen zagen weer rendieren. Na een nachtje slapen gingen velen een bezoek brengen aan het kerkje dat onderdeel is van het vroegere mijnbouwgebied van Røros (Unesco). Op het einde van de middag volgde de TCC-pannenkoek. Nadien hadden we weer een gevallen vrouw: Rita viel

van het caravan-trapje. Gelukkig goed afgelopen.

Na 2 dagen vertrokken we richting Trondheim. Helaas leek het wel of het mooie weer op was. We moesten ons dan ook beperken tot de caravan. Echter de dag erna was het weer beter en gingen diverse mensen naar Trondheim met zijn mooie kathedraal, oude stadsbrug en de leuke houten paalwoningen. Ook de volgende dag gingen er weer enkelen naar Trondheim of een tocht maken langs de fjord.

Op 11 juni hebben we een erg mooie reisdag gehad van Trondheim naar Åndalsnes. Deze week, in overleg, niet via de oorspronkelijke route maar over de hoogvlakte, hetgeen op zijn zachtst uitgedrukt zeer de moeite waard was. De Trollstigroute op de volgende dag, via diverse haarspeldbochten naar de waterval en het uitzichtplateau, was indrukwekkend. Ook aan dit verblijf in Åndalsnes kwam een eind en we gingen door naar een camping in Dovre. Er wordt door een aantal deelnemers een wandeling gemaakt naar de Kvitskriuprestein (witte priesters), een zware maar prachtige tocht. Deze zuilen van morenengruis zullen op den duur verdwijnen door de nodige erosie. Hans had een wandeling voorgesteld voor de liefhebbers naar Dovrefjell.



Een flinke klim maar de beloning was dan ook groot met een geweldig uitzicht vanuit een soort blokhut. Helaas hadden de muskusossen geen zin zich te tonen.



Vandaag, 15 juni, scheen de zon lekker maar was er wel wat wind. Een bezoek aan de houten staafkerk van Lom, die op de route lag naar de camping in Stryn, was erg mooi. De tocht ging zonder Jaap en Willemien omdat hun auto het begaf en een andere auto nog niet was gearriveerd. Om ongeveer 16.00 uur kwamen we aan op de camping waar we 's avonds nog lekker gezamenlijk hebben gebarbecued met afsluitend een ijsje, afwassen en koffiedrinken.

De dag erna ondernam iedereen wat anders. De een ging naar de Geirangerfjord, de ander naar een gletsjer en weer anderen wilden graag onder een waterval doorlopen. Kortom voor elk wat wils.

De route vanuit Stryn naar Flåm ging via watervallen (links en rechts), tunnels, schapen (langs en op de weg), een veerboot enz, enz. Op deze weg lag ook de langste tunnel van deze reis, 25 kilometer lang. Om de 7 kilometer was er een verbreding met mooie blauwe belichting om de eentonigheid te verminderen. Was grappig om te ervaren. Jaap en Willemien kwamen en sloten zich gelukkig weer bij ons aan.

In de regio van Flåm is van alles te zien. Wat denk je b.v. van de Flåmsbana, een boottocht over een fjord, het rijden van een sneeuwroute, het bezoeken van een uitzichtpunt over de fjord, het maken van een wandeling enz, enz. Flåm is ook de aanlegplek van diverse cruiseschepen. Omdat het vaderdag was in Nederland, hebben we gezamenlijk koffie gedronken met gebak. Op de maandag was het voor de meeste mensen in de groep een regenachtige dag maar voor Hans en Ans was

het zonnig omdat Ans jarig was en zij een kleurrijk versierde luifel had.

Na Flåm kwam Øvre Eidfjord opdoemen aan de horizon. Wederom een mooie rit.

's Middags heeft de reisbegeleiding ons getrakteerd op een bezoek aan het Hardangervidda Natursenter.

Daar zagen we een indrukwekkende 3D-film, gemaakt vanuit een helikopter die een totaal beeld van de Hardanger hoogvlakte gaf. De film werd getoond op een groot gecurveerd scherm. Het leek wel of je er echt "IN" zat.



De volgende dag was het een beetje bewolkt maar dat weerhield de doorgewinterde lopers er niet van om een wandeling te maken naar de voet van de waterval, de Vøringfossen. Anderen bezochten een waterkrachtcentrale in de regio en weer anderen gingen naar de Vøringfossen, maar dan naar boven en met de auto. Ook dat moet kunnen, toch?

De route naar Røldal verliep anders dan gepland omdat de E13 afgesloten was en slechts 3 keer per dag 20 minuten open was voor verkeer. Dus met zijn allen de volgende dag bijtijds weg en zorgen dat we om 10.30 uur aan de wegafsluiting stonden zodat we aansluitend gezamenlijk verder konden. Had ook wel wat!

Røldal was een leuke kleine camping met een gezellige "huiskamer" waar we gebruik van hebben gemaakt om voetbal te kijken (Europese kampioenschappen waren er ook nog) of een spelletje te doen: Skip-Bo, Rummikub e.d.

Zaterdag 25 juni, mooi weer en veel zon, was de dag om de verjaardagen van de 4 jarigen tijdens de trip te vieren. Lekkere soep (van Emiel) en een typisch Noors worstebroodje werd ons aangeboden, top!



Vandaag, zondag, rijden we naar Seljord naar een camping gelegen aan het mooie meer dat bekend staat in Noorwegen om het reptiel Selma (vergelijkbaar met het monster van Loch Ness). Maandag was het weer beter, dus werden de eerste activiteiten opgepakt. In de avond hadden we een gezellige pannenkoekensessie en daarna hebben we de Brexit van Engeland en het Euro-voetbal gezien.



Dinsdag 28 juni gaan we naar Utvika. Onderweg bekijken we nog even de grootste staafkerk van Noorwegen in Heddal. Utvika ligt tegenover het eilandje Utøya waar zich 5 jaar geleden de schietpartij door Anders Breivik heeft afgespeeld. Als je daar loopt roept dit wel enige emotie op. De volgende dagen wordt Oslo op verschillende manieren bekeken. Een ieder had een andere reden om een bepaald onderdeel van Oslo te willen zien. Denk b.v. aan het koninklijk slot, de winkelstraat, de nieuwe opera, de vesting Åkershus enz, enz. Kortom Oslo heeft veel aspecten die een bezoek waard zijn.

Morgen verlaten we Noorwegen en gaan op weg naar Zweden. Geen paspoortcontrole e.d. We rijden naar Trollhättan. Daar bezochten we de sluizen. In de maanden juli en augustus worden deze sluizen 's middags geopend en dondert er 300.000 liter water per seconde de rivier de Göta in. Was zeer de moeite waard. Aansluitend hadden we een happy-hour met daarbij de prijsuitreiking van de jeu de boules-competitie en de oplossing van de rebusen. Reisbegeleider Johan had nl. voor elke caravan een rebus gemaakt, zodat we er 17 moesten oplossen.

De jeu de boules-winnaars waren Ria Snieders en Johan Maring. De rebusprijs werd na loting gewonnen door Jennie Kamphuis. Prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd!

's Avonds was er voor de liefhebbers nog tijd voor Europees voetbal en/of kaartspelletjes.

Zondag 3 juli staat de overtocht gepland naar Denemarken. Dus vroeg op en naar de veerboot in Göteborg. Op de veerboot werden we door de reisbegeleiding verrast met een heerlijk warm/koud buffet. Dit was super!!

Aangekomen in Denemarken hebben we nog een tweetal dagen om naar de laatste, afsluitende camping in Duitsland te rijden. Deze laatste etappe verliep niet voor een ieder optimaal. Een dakraam kun je n.l. snel verliezen als het niet goed gesloten is, toch? Op de laatste camping van deze reis t.w. Ferienzentrum Heidenau, hebben we kunnen genieten van een heerlijk afscheidsdiner. Onze medereizigers, Emiel en Ria, hebben op Noorse wijze, in Vikingkostuum, afscheid genomen van de reisbegeleiding, hen een attentie aangeboden en bedankt voor alle inzet.



Aansluitend werd na de nodige pakkerds ook van elkaar afscheid genomen omdat de volgende ochtend iedereen op zijn eigen wijze en tijdstip vertrok voor de thuisreis.

Ans, Hans, Rita en Johan bedankt voor alles.



*De totale Scandinavië-groep 2016*