

Reisvoorstel Renswoude voorjaar 2021

Periode : 5 juni t/m 19 juni 2021
Afstand : ca. 200 km.
Reissom : ca. €375,00

Recreatiepark De Lucht in Renswoude is uniek gelegen tussen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Nationaal Park de Hoge Veluwe en aan de Grebbelinie. Renswoude op de grens van de provincies Utrecht en Gelderland is een prima uitvalsbasis om de omgeving te verkennen.



De camping heeft een binnen- en een buitenzwembad en een visvijver. Geen zin om te koken? Er is een cafetaria en een prima restaurant. De kampeerplaatsen hebben naast een elektriciteit aansluiting een watertap punt en een aansluiting op het centrale antenne systeem. Het fietspad met aansluiting op het knooppunten netwerk loopt over de camping. Plaatsen als Veenendaal, Ede, Wageningen, Barneveld en Amersfoort liggen op fietsafstand.

Grebbelinie

In het bezoekerscentrum op het Fort aan de Buursteeg in Renswoude start het verhaal van één van de grote waterlinies van Nederland: de Grebbelinie. Deze slinger van forten en linedijken tussen Rhenen en Spakenburg vormde meer dan tweehonderd jaar de belangrijkste verdediging van ons land.



De verhalen van de houten soldaten brengen de bezoeker dichtbij de historie. Ze laten zien hoe de linie van de Tachtigjarige Oorlog tot de Tweede Wereldoorlog werd ingezet om op een slimme manier het land te verdedigen. Maak kennis met de eeuwenoude militaire geschiedenis van de linie in de expositieruimte. Trek je wandelschoenen aan of stap op de fiets en ontdek de sporen die verscholen liggen in dit prachtige landschap.

Landhuizen en kastelen

In Renswoude en Scherpenzeel, in de directe omgeving van de camping, vind je prachtige landhuizen en kastelen met bijbehorende parken en waterpartijen. Een bezoek aan deze historische plaatsen is zeker de moeite waard.



Het park is vrij toegankelijk, de gebouwen of bijgebouwen hebben beperkte openingstijden of zijn soms afgehuurd voor trouwerijen en dergelijke.

Oude Ambachten en Speelgoed museum

In Terschuur vlakbij Barneveld vind je de uit de hand gelopen hobby van kaasboer Kees Bakker, het verzamelen van oude gereedschappen, werktuigen en huishoudelijke artikelen met een nostalgisch tintje.

Terug in de tijd

Ervaar het zelf en laat je meenemen in de tijd dat er geen elektriciteit was, de meeste arbeid nog met de hand werd gedaan en de mensen nog afhankelijk waren van familie, vrienden en buren. Er zijn ruim 160 verschillende oude ambachten, beroepen en winkeltjes te vinden. Eén ding is zeker, tijdens het bezoek kom je ogen tekort!

Er is meer...

Naast de oude ambachten is er ook een indrukwekkende verzameling van oud en antiek speelgoed en voor jong en oud is er een leuke speelhoek met verschillende attracties



Fietsen en Wandelen

Met de nationale parken De Hoge Veluwe en de Utrechtse heuvelrug in de buurt kun je hier prachtige wandel- en fietstochten maken. De camping heeft leuke routes beschikbaar die je naar de bijzondere plaatsen in de omgeving brengt.

Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om er een leuke vakantie van de te maken; dus schrijf je in en ga mee !