

## Reisvoorstel voorjaar 2021 Rondreis door Polen.

Periode	05 juni 2021 aankomst verzamelcamping 07 juli 2021 vertrekdag huiswaarts
Reissom	€ 800,00 exclusief excursies
Afstand	4.250 km

Polen wordt steeds populairder als vakantie-land, en terecht. Het land heeft ongelooflijk veel te bieden, van historische steden en levendige stranden tot ruige bergen en ongerepte bossen.

Tijdens deze reis door Polen ervaar je het land als één groot geschiedenismuseum waar de sporen uit het turbulente verleden zijn samengebracht.

Maar Polen heeft ook een grote natuurlijke schoonheid, met idyllische meren, stranden en bergen. Het Tatra gebergte in het zuiden en de schitterende stranden en meren in het noorden staan borg voor een heerlijke vakantie met voor elk wat wils.



De Poolse keuken staat bekend om stevig en vullend, met veel vlees en wild. En er is geen betere manier om dat weg te spoelen met de wereldberoemde Poolse wodka. **Wie durft??**

Ben je inmiddels benieuwd geworden wat je zoal tegenkomt tijdens deze rondreis in dit Oost-Europese land? Lees dan verder, we lichten een tipje van de sluier op.

Zo bezoeken we de hoofdstad **Warschau**. Deze stad wist als een feniks uit haar as te verrijzen en is snel aan het moderniseren.



**Krakau** heeft een van de mooiste middeleeuwse binnensteden van Europa. Maar ook steden als **Gdansk** met de oude straatjes in het centrum en **Wroclaw** zijn hersteld in hun vroegere schoonheid en bruisen van cultuur en energie.



Wat dacht u van **Slot Marienburg (Kasteel Malbork)**

Dit Slot - in het dorpje **Malbork**, niet ver van Gdansk - is het grootste middeleeuwse kasteel van Europa, met een oppervlakte van liefst 21 hectare en staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco



In het noorden van Polen liggen de **wandelende duinen van het Słowiński Nationaal Park**. Door wind en golven veranderen deze duinen telkens van vorm en grootte en kunnen ze wel tot 40 meter hoog worden. Door de grote zandvlakte wordt het ook wel de 'Poolse Sahara' genoemd.

### **Mazurisc.e merem**

Ook een bezoek aan de Mazurische meren staat op het programma. In het noordoosten vind je de Mazurische meren, een uitgestrekt gebied met meer dan 2000 meertjes die door rivieren en kanalen met elkaar verbonden zijn. Je kunt er zwemmen, vissen of met een motorboot te varen.

De marineblauwe meren zijn het domein van ooievaars, kraanvogels en aalscholvers, terwijl de bossen het leefgebied zijn van herten, elanden, wolven en lynxen.



### TatraGeberGte

En wie de hoogte in wil, is de bergstad **Zakopane** de uitvalsbasis voor het bezoeken van het Tatragebergte. ook wel de 'Poolse Alpen' genoemd. Het zijn de hoogste bergen van Polen. In de zomer kun je er wandelen, mountainbiken, speleologie beoefenen en



paragliden. Je kunt klimmen naar de top van de Rysy, met 2499 meter de hoogste berg van Polen.

### Ausc.witz-Birkemau

Iets noordelijker dan Zakopane ligt Krakau. Vlakbij Krakau ligt de bescheiden regionale hoofdstad **Oświęcim**. Dit stadje was het toneel van een van de meest ontegenzeggelijk gruwelijke tragedies van de mensheid: de systematische moord op minstens 1,1 miljoen mensen. Van 1941 tot 1945 was Oświęcim de thuisbasis van Auschwitz, het grootste en beruchtste concentratiekamp van de nazi's.



Het is geen vrolijke bezienswaardigheid, maar het concentratiekamp geeft wel een indrukwekkend beeld van de verschrikkingen waartoe mensen in staat blijken te zijn.

### Zoutmirm van Wieliczka

Een andere bezienswaardigheid in de buurt van Krakau is de zoutmijn van Wieliczka. Het is een van de oudste zoutmijnen ter wereld waar mijnwerkers al sinds de 13e eeuw delven naar 'het witte goud'. In de loop der eeuwen is



een enorm ondergronds complex ontstaan, met kamers en gangen die allemaal uit zout zijn gehouwen. Hoogtepunt is de St. Kinga-kapel, met kroonluchters en sculpturen en altaren die van zout zijn gemaakt.

### Bialowieza Nationaal Park

Op de grens van Polen en Wit-Rusland ligt het Woud van Białowieża, het grootste en laatste oerbos van Europa. Het is een uitgestrekt en woest gebied met een enorme verscheidenheid aan bomen, waaronder 500 jaar oude eiken. Het is vooral beroemd om de 300 wisents (of Europese bizonnen) die er nog in het wild leven. Dit zijn de grootste zoogdieren van Europa, waarbij de mannetjes tot 900 kilo kunnen wegen. Naast de bizonnen leven er herten, wolven, lynxen en steenarenden. In het oerbos ligt het Białowieża Nationaal Park, gesticht in 1932 en een van de oudste nationale parken van Europa. Je mag het park alleen met een gids bezoeken.



**Polen, gaat U mee??**