

Reisvoorstel Reis door de Eifel voorjaar 2021.

Vertrek: 5 juni t/m 26 juni 2021

Totale afstand: ± 900 km

Reissom: ca. € 550,00



Het middengebergte tussen Aken, Keulen, Koblenz en Trier weet te overtuigen met zijn landschappelijke en cultuurhistorische diversiteit. Dit gebied is uitermate geschikt voor een wandel en/of fietsvakantie. De Neandertalers, de Kelten, de Romeinen... hun sporen zijn nog altijd terug te vinden in de Eifel

Indrukwekkende natuurlijke landschappen zoals de beuken- en eiken-oerbossen in het Nationalpark Eifel, de hoogveenvlakken van het Natuurpark Hoge Venen - Eifel, de indrukwekkende stuwmeren, de maren in het Natur- und Geopark Vulkaneifel, het vruchtbare Bitburgse Gutland met zijn wilde fruitbomen, het wild gespleten rots landschap van de Fersweiler Plateaux en de uitgestrekte hoogvlakten van de wilde Islek in het Natuurpark Zuid-Eifel en het Oosten van de Eifel, ooit bedekt met gloeiende lava, tegenwoordig nog bezaait met vulkaankegels en kratermeren.



Bollendorf

Er ligt in het hele gebied een uitgebreid netwerk van fietspaden. Soms lopen de tochten over uitgerangeerde treintrajecten, langs beken. Ook zijn er ontelbare wandelroutes met grandioze uitzichten. En ze zijn bewegwijzerd.

Verdeeld tussen al dit schoon liggen de pittoreske Eifelsteden met historische centra, middeleeuws vakwerk, overblijfselen uit de Romeinse tijd. Heel veel burchten en indrukwekkende kastelen; allemaal bezienswaardige doelen op je tocht door de Eifel.

Het is de bedoeling om naar 4 campings te gaan en voor 5 à 6 overnachtingen. De eerste camping die we bezoeken ligt in het gebied Monschau – Ruhralsperre. De Nordeifel is bekend om zijn vele “Talsperren”, Nationalpark Eifel en het Naturpark Hohes Venn-Eifel (een veengebied in het grensgebied met België.) Karakteristieke plaatsen zijn o.a. Monschau, Kornelimünster, Bad Münstereifel, Kronenburg en Blankenstein Ook is een bezoek aan de keizerstad Aken de moeite waard.



Monschau

De tweede camping ligt in de Südeifel in de buurt van Bitburg.

De Sudeifel is een klein stukje Eifel, tussen België, Luxemburg en de Vulkaaneifel. Je kan er rondlopen in de dorpjes Prüm, Gonsdorf, Fliessem en Bitburg. Misschien niet zo spectaculair als de dorpjes uit de Nordeifel of de Vulkaaneifel, maar daarom niet minder leuk om te bezoeken. Wie houdt van Romeinse geschiedenis kan hier zeker ook zijn hartje ophalen.

In o.a. Fliessem kun je de Villa Otrang bezoeken of in Bollendorf Villa Rustica, een



romeinse villa. Overblijfselen van villa's uit de 2de eeuw. Bij het dorpje Kordel, in het Kylldal, de Genovevahöhle, waar vondsten werden gedaan die er op duiden dat hier reeds mensen leefden in de steentijd. Een bezoek aan de historische stad Trier zeker de moeite waard.

Het Natuurpark Südeifel lijkt een beetje op het Luxemburgse Klein-Zwitserland: hoge rotspartijen en smalle, enge kloven. De Teufelsschlucht is wellicht het hoogtepunt van de wandeling.

Trier Hauptmarkt

De derde camping ligt op de rand van de Vulkaaneifel in de buurt van Cochem zodat we ook nog wat van het Moseltal kunnen genieten.

In de Vulkaneifel liggen 350 kleine en grote vulkanen, maaren, lavastromen en talloze mineraal- en koolzuurbronnen. Mooie en bekende plaatsen in de Vulkaaneifel zoals Manderscheid, Gerolstein, Daun, Hillesheim en Mayen met de Genovevaburcht. Of het plaatsje Wallenborn met de bekende koudwatergeiser. In verschillende musea b.v in Daun, Manderscheid en Mendig wordt het ontstaan van het gebied uitgebeeld.

In de (Vulkaan)Eifel vind je naar verhouding zeer veel burchten, en kastelen, zoals de ruines De Nieder- en Oberburg bij Manderscheid of Burg Eltz bij Wierschem. Voor mensen met stalen zenuwen: vlakbij het plaatsje Mörsdorf in de Duitse Hunsrück ligt, op beter gezegd, hangt de spectaculaire Geierlay (voetgangersbrug) 360mtr. lang over het Mörsdorfer Bachtal. met diverse wandelroutes.



Burg Eltz

De volgende en laatste camping ligt in het Siebengebirge in de buurt van Königswinter.

Maar liefst 40 bergtoppen van vulkanische oorsprong, uitgestrekte beukenbossen, wijngaarden en onvergelykelijke uitzichten op het dal van de Rijn maken het Siebengebirge tot een prachtig gebied. Het meest markante punt is de Drachenfels. Ook hier zijn diverse fiets en wandelroutes.