

Reisvoorstel voorjaar 2020 Noorwegen

Periode :20 mei t/m 9 juli 2020
Reissom : € 1275,= plus kosten veeboten
Afstand : c.a. 4500 km.

Een interessante reis door Noorwegen met zijn prachtige natuur en vele bezienswaardigheden.

We rijden over goede wegen die langs bergen, fjorden, gletsjers en over bergplateau's gaan.

We verzamelen ons op een camping boven Hamburg en rijden daarna in twee dagen naar de veerboot in Hirtshals (Denemarken).



Na de overtocht rijden we richting Stavanger, een plaats met een wijk waar allemaal

witte houten huizen staan.

In de stad kun je een 3 uur durende rondvaart boeken, waarbij je onder de beroemde steile rots, de Prekestolen, door vaart.



We vervolgen onze reis naar het Setesdal. Hier zien we de eerste machtige bergen. Na enkele dagen rijden we naar Rjukan, waar men o.a. de zwaarwaterfabriek kan bezoeken.



Zwaarwaterfabriek

Na enkele nachten vertrekken we richting Åndalsnes. Vanaf deze camping is een rit aan

Hierna rijden we verder via het Numedal naar Geilo en via de schitterende weg over de Hardangervidda naar Eidfjord. Hier kan men o.a. de Fossli waterval en het mooie Hardanger Natursenter bekijken.

Vervolgens gaan we, langs het fjord, naar de stad Bergen met o.a. de vismarkt en de Bryggen (oude koopmanshuizen uit de Hanzetijd, nu Unesco Werelderfgoed).



Bryggen

Na enkele dagen gaan we via Voss naar de camping bij Flâm. Ook hier zijn weer diverse uitstapjes te maken, b.v. naar het bijzondere uitzichtpunt over de fjord en de zgn. sneeuwweg of met de trein naar Myrdal. Deze trein overbrugt een hoogte van 865 m over een traject van 20 km.

Via een lange en op bijzondere wijze verlichte tunnel rijden we naar Gaupne van waaruit we naar de gletsjer Jostedalsbre kunnen. Hier kun je een wandeling maken over een stuk van deze gletsjer, een heel bijzondere ervaring.



Jostedalsgletsjer

Ook ligt de oudste staafkerk van Noorwegen in de buurt.

Dan gaan we richting Lom over de imposante Sognefjellsveien. Een prachtige pasweg met veel natuurschoon en machtige vergezichten.

Vanaf deze camping rijden we richting Vågåmo om even verder de weg te nemen over de Valdresflya naar Fagernes.

te raden over de Trollstigen: men rijdt via vele haarspeldbochten naar boven om daar van een geweldig uitzicht op de weg en de omliggende bergtoppen te genieten.



Sognefjellsweg

We gaan verder via een tunnel en veerboot naar de Atlanterhavsveien, een heel bijzondere route naar Kristiansund.

Deze weg gaat via diverse eilandjes en bruggen langs de Atlantische Oceaan. Erg indrukwekkend.



Atlanterhavsweg

Via het Sunndalen rijden we naar een camping op het Dovrefjell.

Hier kan voor de liefhebbers aan een muskusossensafari worden deelgenomen. Ook zijn er vele wandelmogelijkheden.



Muskusossen

Een leuke plaats waar we enkele dagen rust kunnen nemen.

Daarna gaan we naar de bekende plaats Lillehammer met o.a. het bijzondere openluchtmuseum Maihaugen.



Maihaugen

We gaan tenslotte naar de hoofdstad Oslo, waar o.a. de vikingschepen of het beeldenpark Vigeland bezocht kunnen worden.



Vikingschip

Hierna verlaten we Noorwegen en rijden naar Trollhättan in Zweden om daar de veerboot naar Denemarken te nemen.



Na twee Deense campings komen we aan in Duitsland voor ons afscheidsdiner.



Wie gaat er mee?

