

Reisverslag Bodensee 2015

Op 7 november 2014 was het dan zover. Wij trokken de stoute schoenen aan en werden lid van de TCC.

Tevens hebben wij op deze dag ook al besloten om ons aan te melden voor de reis naar de Bodensee van 6 juni tot en met 28 juni 2015.

We waren benieuwd hoe dit ons zou bevalen.

Op 2 december 2014 was er een eerste bijeenkomst met alle deelnemers en de reisbegeleiders in 't Hoogspel te Delden. Spannend!! Het viel ons erg mee, het was al gezellig.



Dan kregen we op 26 maart 2015 een mail van de reisbegeleiders met de mededeling dat de campings bekend waren die wij gingen bezoeken.

Deze waren:

1. Country camping Schinderhannes in Pfalzfeld voor 1 nacht
2. Camping Bad Liebenzell in Bad Liebenzell voor 2 nachten
3. Park camping Lindau am See in Lindau voor 7 nachten
4. Gern. campingshof Salem in Salem voor 7 nachten
5. Camping Bad Liebenzell in Liebenzell voor 4 nachten
6. Country camping Schinderhannes in Pfalzfeld voor 1 nacht

Op 19 mei 2015 was de bijeenkomst waarbij het routeboek werd uitgedeeld en verdere praktische afspraken gemaakt.

De tijd verstreek en de vakantie c.q. reis kwam steeds dichterbij. We konden het blijkbaar niet afwachten en zijn ook door het goede weer al op 3 juni 2015 vertrokken naar de "startcamping" Schinderhannes.

Op de camping hadden we een leuke plek en hebben we de omgeving alvast verkend.

Tip: Er was een leuke fietsroute die bijna vanaf de camping startte en die was aangelegd over de route van een voormalige treinverbinding die liep van Emmelshausen via Hauby naar Simmern. Dus weinig hoogteverschillen maar wel mooi.

Op 5 juni 2015 kwamen de eerste TCC-reisgenoten al aan op de camping. Ik denk dat 's avonds al wel de helft van het aantal deelnemers binnen was. Wij zijn op 6 juni verkast en hebben ons aangesloten bij de groep. Het was direct al erg gezellig. De eerste kennismakingen startten en de eerste gesprekken werden al gevoerd.

's Nachts brak er een flink onweer los.

Het werd nu tijd voor een "Welkomst kopje koffie" met zijn allen op 6 juni 2015. (En nog maar steeds de kat uit de boom kijken welk vlees we in de kuip hadden)

Na een ontbijt, een kopje koffie met de reisgenoten was op zondag 7 juni 2015 het tijdstip aangebroken om te verkassen naar de camping Regenbogen in Bad Liebenzell. De route was ongeveer 225 km.



Nadat alle reisgenoten waren binnengekomen op deze camping werd er 's avonds een goede barbecue gehouden. De begeleiders hadden hiervoor gezorgd. Was goed verzorgd en voor herhaling vatbaar. Zelfs het weer was goed. Reisleiding bedankt!

De volgende dag, 8 juni was voor enkelen een actieve dag door te fietsen, te wandelen of met de gratis trein op pad en voor anderen een vorm van klusdag b.v. tafel maken, luifel opruimen. Helaas liet het weer nog te wensen over. 't Was nog **te** koud en **te** nat.

Dinsdag 9 juni 2015 is het de hoogste tijd om naar de Bodensee, Lindau am See, Parkcamping af te reizen.

Hiervoor zijn we tenslotte gekomen, toch?

Het vertrek ging volgens het gemaakte schema en werkte uitstekend!!

De reis was ongeveer 245 km en onderweg moest ook nog een kom echte goulashsoep worden gegeten.

Op de camping stonden de reisbegeleiders klaar om ons naar de plek te wijzen. De "woonplek" werd ingericht en dan werd het de hoogste tijd om de Bodensee voor het eerst in mijn leven te aanschouwen.

Enkelen gingen direct de omgeving per fiets verkennen en er was iemand die bij de Imbiss 2 friet en 2 kroketten bestelde. Het resultaat was dat de friet wel geleverd werd en voor de Nederlandse kroketten kreeg hij 2 aardappelkroketten, Hoezo, was er een taalprobleempje?

De volgende dag Lindau bezocht en de conclusie getrokken dat dit zeer de moeite waard was. Vooral het oude gedeelte op het schiereiland. Hier waren mooie vakwerkhuisjes en mooi beschilderde gebouwen. Ook de haven is een bezoekje meer dan waard!!



Donderdag 11 juni was het voor de kanjers tijd om een flinke wandeling te maken. De keus was gevallen op de Rappenlochschlucht. De grote animator was Hans van Buuren, die met een groep van ongeveer 10 – 14 personen op pad ging. Later in deze week volgde nog een wandeling naar Karren met de Karrenseilbahn. De rest ging fietsen, fietsen of fietsen!!!

Wij zijn naar de Pfänder in Bregenz gefietst, zijn met de Bahn omhoog gegaan en hebben daar boven genoten van het mooie uitzicht over de Bodensee. 's Avonds werd er gestart met de alom bekende jeu de boules, gezellie!! Daarnaast was er voor de insiders de bekende fotowedstrijd, moeilijk hoor!

De volgende dagen was het bijna hetzelfde ritueel. Dus fietsen, fietsen, boottochten over de Bodensee en dan weer fietsen. Samenvattend concludeerden wij dat de week in Lindau geslaagd was, de camping was goed met mooi en vooral schoon sanitair en lag prachtig direct aan de Bodensee.

Dinsdag 16 juni 2015 vertrek uit Lindau voor de "verre" reis van 50 km naar Campinghof Salem. Deze camping ligt op ongeveer 8 km vanaf de Bodensee, dus dit was af te fietsen. Hier had ook het pannenkoekenbakken plaats.

Een bezoek aan de Insel Mainau, met de voltallige groep werd geregeld.

Dit moet je gezien hebben voor het totale beeld van de Bodensee.

Ook is het Pfahlbauten museum in Unteruhldingen een aanrader.

Voor de fanatiekelingen was er weer een wandeling. Deze wandeling ging nu naar de Aachtobel, echter deze wandeling kon door een aardverschuiving niet helemaal worden uitgelopen.

Tip: een echt toeristisch en leuk plaatsje is Meersburg.

Op zaterdag had de campingeigenaar voor de liefhebbers nog een speenvarken aan het spit.

Op Vaderdag t.w. zondag 21 juni 2015 werd er 's ochtends getrakteerd op koffie met gebak en 's middags was er een borrel van alle jarigen tijdens deze trip. De hapjes werden door alle dames gemaakt als zijnde het cadeau aan de jarigen. Goed idee! Ook voor muziek was gezorgd, top!



Na een laatste bezoek aan de Bodensee werd hiervan afscheid genomen en vertrokken we terug naar Bad Liebenzell. Dit was een tochtje van 190 km. In de omgeving van Liebenzell werden er bezoeken gebracht aan de grote stad Pforzheim, (modern met veel winkels voor de dames) en naar Calw. Calw was en is een typisch plaatsje in het Schwarzwald met erg veel leuke en goed onderhouden vakwerkhuisjes, zeer de moeite waard.

Vanuit Bad Liebenzell had onze wandelaar Hans van Buuren nog een wandeling uitgezet naar de Monbachschlucht. Over alle wandelingen vertelden de deelnemers dat ze zeer de moeite waard waren. Dus Hans bedankt!!

Op de laatste vrijdag t.w. 26 juni had de begeleiding een gezamenlijk ontbijt, buitenhuis, georganiseerd.

Mensen bedankt, het was fijn en gezellig!

's Middags ontstond er nog een spontane barbecue waarbij velen aanwezig waren en nadien was er een gezellig gezamenlijke informele afsluiting.

Daarna was de afreis naar de laatste overnachtingscamping en het slotdiner.

Samenvattend moeten wij constateren dat deze reis geslaagd was, ons lidmaatschap bij de TCC blijvend is en dat de reisbegeleiding hartelijk bedankt wordt voor alle acties, activiteiten enz., enz., die ze hebben verricht.

Hanneke, Dinie en Frans **c.s.** BEDANKT

Groeten en tot ziens bij een volgende reis.

Johan Spijker.

