

Reisverslag wandelreis Oostenrijk september 2016

Op de eerste dag van deze reis, zaterdag 3 september, zijn alle deelnemers (15 equipes) tegen het eind van de middag gearriveerd op camping Mainblick in Schwarzach aan de Main. We worden door de reisbegeleiding (Emiel, Dinie, Wim en Ria) verwelkomd met een hapje en een drankje.

De volgende dag vertrokken Wim en Dinie als eerste naar Oostenrijk, een lange rit, naar camping Wilder Kaiser in Kössen - Tirol. Het laatste stuk van de route verliep anders, in verband met een triatlon bij de Walchsee was een stuk rijweg afgesloten. De reisbegeleiding had iedereen vooraf geïnformeerd over een nieuwe route, maar op de autobaan werden we verwezen naar een andere afslag. Na iedereen zoveel mogelijk gebeld te hebben, kwamen we uiteindelijk toch goed aan in Kössen.

Na een nacht van regen werden we de volgende ochtend om half 10 door Mario van de camping welkom geheten met een glaasje sekt of jus d'orange en geïnformeerd over de activiteiten van die week.

Hierna was er al meteen een ontspanningsoefening, Oi Gong geheten, waar we met een groot aantal TCC-ers aan hebben deelgenomen, zelfs 2 heren waren erbij.

Die maandag regende het nog steeds, maar 's middag konden we deelnemen aan Stockschiessen, lijkt wat op curling, de baan was overkapt en we bleven mooi droog, we speelden Holland tegen Duitsland. Helaas verloren.

Dinsdags klaarde het weer al een beetje op en hebben we 's middags de wandelschoenen aangetrokken om met elkaar te wandelen.

Sommigen maakten een toer op de fiets of met de auto, of naar café Anneliese in het plaatsje Schwendt, waar we konden genieten van de heerlijke, grote "torten" uit eigen keuken.

Woensdag was de regen verdwenen en genoten we van een strak blauwe lucht en een geweldig uitzicht vanaf onze plek, op de berg "Hochkössen" en de Wilder Kaiser. Een groot aantal van onze groep is met de telecabine naar boven gegaan om vast wat te oefenen en conditie op te doen voor de komende wandelingen, anderen hebben lekker genoten van het mooie weer en het uitzicht.

Donderdag, wederom een stralende dag. We hebben onder begeleiding van Mario, gewandeld naar de Prostalm. Een mooie bergwandeling van 1,5 uur heen. Op de alm hadden we een prachtig uitzicht op de Wilder Kaiser. Na wat gegeten en gedronken te hebben, zijn we langzaam afgedaald naar de auto's.

Ook moest de laatste dag van ons verblijf op deze camping nog een revanche worden genomen met Stockschiessen. Sommige gingen een tochtje maken met de auto of de omgeving op de fiets verkennen en aan het eind van de middag was er nog een happy hour met routebespreking naar camping Seeblick Toni in Kramsach. Koken schoot er bij sommigen bij in en die zijn heerlijke forel gaan eten bij Glücknerhof.

Aankomst vrijdag 9 september in Kramsach bij Seeblick Toni.

Na een korte, mooie en zonnige rit van 60 km komen we aan in Kramsach.

Zo heeft iedereen zich na enige tijd weer gesetteld, net zoals de schotels, om weer gezellig TV te kijken 's avonds.

Rond de klok van 15.00 uur begint bij Joop zijn kies behoorlijk te jeuken en wordt er bij Emiel aangeklopt, om toch naar Innsbruck te vertrekken.

Emiel gaat met Joop en Kunny mee naar Innsbruck op zoek naar een tandarts.

Later hoorden we ook nog dat ze een hert zijn tegen gekomen, die het nodig vond om een kopstoot uit te delen aan de auto.

Na 4 uur komen ze eindelijk terug en zijn Joop en Kunny weer helemaal gelukkig.

Vandaag is de Almbetrieb, het weer op deze zaterdag is prachtig en het is op de camping al behoorlijk druk.

Almbetrieb is een feest, waarbij de koeien uit de bergen naar beneden worden gehaald om de winter in de stal door te brengen. De koeien hebben een versiering op hun hoofden van bloemen en een grote bel om de nek. De boerenknechten die de koeien hebben opgehaald, zien er ook mooi uit en hebben een fles schnaps in hun zakken.

Op de camping staan allerlei braderie-kraampjes. Bussen vol met Nederlanders, Fransen en Duitsers komen naar de Almabtrieb om te kijken hoe de koeien naar binnen worden gebracht. Het duurde wel enige tijd voordat de koeien in zicht waren. Ze hadden last van de warmte en liepen niet zo hard, maar ze hadden dan ook al een tocht van 3,5 uur afgelegd. Wanneer de koeien éénmaal binnen zijn, kan het feest beginnen. In een grote tent, met muziek, flinke pullen bier en schnitzels, is het beregezellig en de TCC-ers vermaken zich prima met zang en dans. Als het feest een beetje ten einde loopt, rijden de bussen weer van de camping af en worden ze flink uitgezwaaid en toe gezongen door diverse TCC leden, met het lied "Auf Wiederseh'n".

Om 17.00 uur is het feest ten einde en zoekt iedereen de caravan weer op.



Het is zondag en weer een prachtige dag. Er staat vandaag geen activiteit gepland. Zo kan iedereen doen waar men zin in heeft. Sommigen zijn gaan fietsen en anderen hebben gewandeld rond het meer of zijn naar het Bauernmuseum geweest.

Op maandag schijnt de zon weer volop en het is prima wandelweer. Om 9.30 uur worden we verwacht bij sportcentrum Ossi om met z'n allen naar de Tiefenbachklamm te gaan.

Een schitterende wandeling, langs de rivier. Langzaam omhoog en weer omlaag met watervalletjes, mooie rotspartijen en prachtige plekjes om een heel eind de diepte van de klamm in te kijken.

Na een korte koffiepauze in Almhof, wandelen we weer verder naar het dorp Brandenburg, waar de bus ons weer terug brengt naar Kramsach bij Ossi. Iedereen heeft het goed volgehouden, petje af. Af en toe was het best pittig.

Als iedereen op de camping terug is, komen er spontane acties op gang.

Er wordt in de feesttent van de camping halve haantjes en braadwurst gegeten met een pint bier erbij. Weer anderen gaan pannenkoeken bakken of forel eten. Heel erg gezellig.

En weer schijnt het zonnetje volop op dinsdag. Gezamenlijk naar de Wiederberghorn geweest. Met de gondel naar boven, gratis met de gästekarte.

Het leuke van deze dag is, ten eerste dat het georganiseerd wordt vanuit de groep, door Gerard en Willy Meijerink en ten tweede iedereen kan en gaat mee. Zo konden vooral Alide en Herma mee om te genieten van deze mooie dag.

Na boven aangekomen te zijn, hebben sommigen de panorama wandeling rond de top gelopen, degene die niet mee gingen wandelen, konden de uurtjes prima doorkomen op het terras. Bij terugkomst was het heerlijk genieten van de beroemde Oostenrijkse Apfelstrudel met vanillesaus, ijs en slagroom. Overigens de goulash soep was ook overheerlijk.

Woensdag is weer een stralende dag, met veel zonneschijn.

Lopend en fietsend zijn we met de eigenaresse van de camping, naar een Glasblazerij in Kramsach geweest. Daarna naar Rattenberg, voor een demonstratie Apfelstrudel maken met natuurlijk koffie met Apfelstrudel en een beker om mee te nemen. Natuurlijk kon iedereen daarna gezellig winkelen. Voor de dames een bling bling winkel van Swarovsky.

In de avonden heeft Ria Snieders iedereen kunnen vermaken met een presentatie van Jemako, wat heel erg gewaardeerd en enthousiast ontvangen werd in groep.

Op deze laatste en schitterende dag bij Seeblick Toni was er alleen om 15.00 uur de traditionele jeu de boules gepland, maar verder kon iedereen zijn eigen gang gaan. We hebben in deze week twee rondes gespeeld. Hierna waren sommigen nog druk met het afbreken en opruimen van de spullen, daarna volgende nog een routebespreking naar de volgende camping in Prutz, met een happy hour. Iedereen kon zich even indrinken, voordat we naar het restaurant gingen om spareribs te eten.



Vandaag (16 september) is een reisdag van 130 km naar Prutz.

Prutz ligt aan het begin van het Kaunertal, de weg naar de Gletscherstrasse, die we zeker willen bezoeken.

De camping ligt in een mooi dal aan de Inn. Eerst hebben we in Kramsach afscheid genomen van Margriet en Evert Jan. Zij moesten terug naar Nederland vanwege het overlijden van de zus van Margriet.

De tweede dag begint met regen. Het is even gedaan met het mooie weer. In de middag met z'n allen in de bus naar Ried, waar we opnieuw een Almbetrieb meemaken. Deze koeien waren nog mooier versierd dan de koeien in Kramsach. Hier ook een feesttent met lange tafels en Tirolermuziek.

De zondag hebben de meesten niet veel ondernomen. Enkele hebben een fietstocht gemaakt. Om half drie was iedereen op de camping terug om de verjaardag van Koos te vieren. Het was wel een week te laat, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was gewoon gezellig.

De volgende dag hebben we Samnaun bezocht. Samnaun is een gemeente die in een belasting vrije zone ligt in Zwitserland tegen de

Oostenrijkse grens aan. Belastingvrij: rookwaar, drank benzine, dure horloges, messen, kleding. Voor een liter benzine hebben we omgerekend 80 eurocent en voor diesel 85 eurocent betaald. Anderen gingen met de bus naar Landeck of een dorp in de bergen.

Dag 18. Met de bus naar Serfaus. Hier is een groepje met de gondel naar boven gegaan en terug gewandelend naar het lager gelegen dorp Fiss. Een mooie tocht.

Vandaag is het gelukt. Het weer was helder. Op naar de Kaunertaler Gletscherstrasse. Iedereen ging mee. De reis er naar toe was prachtig langs de Stausee. Prachtige uitzichten.

Verschillenden zijn door de verse sneeuw naar de gletscher gewandeld.

Een mooie afsluiting van deze week in Prutz.



De reis loopt ten einde en morgen gaan we richting Nederland. De tussenstop is Camping Mainblick waar we op de heenreis ook zijn geweest.

Hier hebben we genoten van ons eiddiner. De prijzen werden nog uitgereikt van de jeu de boules wedstrijd, 1^e prijs dames Geesje Roddenhof en van de heren Bert Kamp, 2^e prijs dames Trynie Kamp en van de heren Koos Wibier.

Jos Oude Egberink sprak namens de groep een woordje van dank voor deze mooie reis, daarna werd afscheid van elkaar genomen. Ook dank aan Freek Roddenhof en Gerard Meijerink die deze reis op foto en film voor ons hebben vastgelegd.

Het was een prachtige vakantie, mooie omgeving met mooie campings, leuke groep en prima reisbegeleiding. Bedankt!

Dit verslag is namens de groep opgesteld door Trynie, Ria en Dinie.