

Verslag van de standplaatsreis Duitsland, Bad Rothenfelde, juni 2017.

Reisbegeleiders: Frans en Ans de Rond.

Dinsdag 23 mei.

Om 11.00 uur verzamelden wij ons in 't Hoogspel in Delden voor de uitreiking van het routeboek. Daar bleek dat Olga Elfring kort daarvoor haar pols had gebroken. Zij en Klaas Modderman konden daarom niet mee. Ton en Riki van Puffelen namen hun plaats in. Zo konden wij toch met 7 equipes op reis. Olga, beterschap!

Woensdag 7 juni.

De afstand Hengelo-Bad Rothenfelde bedraagt slechts 115 kilometer. Dus iedereen was op de afgesproken tijd op de camping. Tot onze verrassing had Annie Staman al met de Pinksterdagen haar bivak opgeslagen. Nadat iedereen was geïnstalleerd werden wij door Frans en Ans getraakteerd op koffie met gebak. Hans en Lenie Speelziek besloten toch maar hun caravan om te draaien omdat de wind pal in de voortent bonkte. Toen iedereen de stormband had vastgesjord konden wij veilig de nacht in.

Donderdag 8 juni.

Wij moesten vroeg uit de veren want er stond om 10.00 uur al een rondleiding gepland in de caravanfabriek van LMC (Lord Münsterland Caravan) in Sassenberg, de grootste caravanbouwer in Europa. Onze gastheer, Werner Steiner, vertelde dat het Sauerland al in de jaren '50 een geliefd vakantiegebied was. Zo ook voor twee heren uit Warendorf die daar met hun motor, kano en tent regelmatig hun vakantie doorbrachten. Tijdens een stormachtige nacht, waarin de tent onder water kwam te staan, kregen constructeur Austermann en carrosseriebouwer Hartmann een geweldig idee. Ze overlegden, ontwierpen, tekenden en zo ontstond uiteindelijk hun eerste caravan: de Falter 1, later veranderd in de naam Hartmann. Na deze uitleg mochten wij de productiehallen bekijken en werd ons ter afsluiting een heerlijke lunch aangeboden.

Vrijdag 9 juni.

Vandaag ging iedereen zijn eigen weg. Frans en Ans moesten naar Bielefeld om daar onze excursie naar de fabriek van dr. Oetker te regelen. Ze kwamen van een koude kermis thuis want de toegang werd pertinent geweigerd. Hun werd een telefoonnummer overhandigd om e.e.a. telefonisch te regelen. Tot overmaat van ramp lukte het Frans niet om met zijn mobieltje een afspraak te maken. Dus terug naar de camping om vandaar uit te bellen. Alles kwam gelukkig toch nog in orde. Om van de schrik te bekomen gingen wij om 17.00 uur maar aan de borrel. Al gauw kwamen er veel herinneringen aan TCC-reizen naar boven en werd de moppentrommel geopend. Die mop van Ton spande de kroon! 's Avonds werd door enkele fanatici nog een potje jeu de boules gespeeld.

Zaterdag 10 juni.

Om 11.00 uur stond iedereen klaar om naar de historische markt in Bad Laer te gaan. Wij hadden gehoord dat de markt om 12.00 uur zou beginnen maar toen wij er aankwamen was er nog geen kip te bekennen. Behalve één, maar die zat al aan de grillpen.

Daarom gingen wij eerst maar koffie drinken (met Kuchen!). Wij waren met de fiets maar Annie was de enige die geen fiets bij zich had. Wat waren wij verbaasd dat de campingeigenaar, Johan Bosch, haar bracht en weer, ophaalde met zijn auto. Na deze enerverende middag, met o.a. middeleeuwse riddergevechten, schoven wij bij Annie aan onder de luifel. Daar kwam Johan aan. Hij vertelde het volgende over zijn camping: "Het complex werd in WO II opgericht door de nazi's als herstellingsoord voor gewonde soldaten. Dat doel werd echter nooit bereikt omdat de bombardementen door de Engelsen, vooral die op Osnabrück, veel burgerslachtoffers eisten. Zo werd het een burgerziekenhuis dat nog vele jaren na de oorlog fungeerde onder de naam "Waldkrankenhaus Bad Rothenfelde". In 1997 werd het complex omgebouwd tot camping. In 2007 werd de camping overgenomen door de Nederlander Johan Bosch, voormalig werknemer van de gemeente Apeldoorn, onder het motto "Ik vertrek". De naam werd veranderd in Campotel."

Zondag 11 juni.

Vandaag was het rustdag. Nadat iedereen had uitgeslapen trakteerde Ans ons op een heerlijke brunch: aspergesoep met stokbrood en kruidenboter. Joop sneed het stokbrood aan, zo mooi alsof

het door een snijmachine was gedaan. Na de brunch ging bijna iedereen de omgeving verkennen. Een enkeling waagde zich in het frisse water van de zwembijver. Het was drukkend warm. Onweer op komst?

Maandag 12 juni.

Nadat Frans op zijn fiets de GPS had ingesteld vertrok de hele meute voor een fietstocht door het "Teutoburgerwald". Onderweg werd een aantal dorpjes bezocht.

Dinsdag 13 juni.

Deze dag had de campingeigenaar voor ons een fietspuzzeltocht uitgezet met opdrachten. Wij hadden nauwelijks 6 kilometer gefietst of wij kregen, langs de weg, al een borrel aangeboden. Daarna moesten wij bij een slager in Bad Laer naar zijn naam vragen. Dat bleek Beermann te zijn die onder de naam "Landfleischerei" zijn producten verkoopt. Als beloning kregen wij allemaal een worst mee.

De worst van slager Beermann.

Halverwege de tocht moesten wij boogschieten. Dat was precies op het "Dreiländereck, de grens tussen het "Grafschaft Ravensburg" en de "Hochstiften" Münster en Osnabrück. In het verleden zochten smokkelaars en dievenbenden hier hun toevlucht.

Woensdag 14 juni.

Om 16.00 uur stond een excursie naar de "Gradierwerke" gepland.

"Gradierwerke" in Bad Rothenfelde.

Wij kregen uitleg over de zoutwinning. Vanuit diep onder de grond wordt zouthoudend water naar boven gebracht. Om het geschikt te maken voor o.a. de zoutbaden wordt het gefilterd door takkenbossen. Zo wordt het ontdaan van kalk en mineralen.

Bij terugkomst op de camping gingen wij met elkaar pannenkoeken bakken. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Tarcis met zijn gitaar. Joop en Kuny trakteerden ons op een toetje van Amaretto, waarop Annie ons verraste met Cantuccini alla Mandorla con latte fresco e uova da galline allevate. De Amaretto van Joop en Kuny kregen wij omdat twee van hun kleinkinderen waren geslaagd voor hun eindexamen.

Daarna kwam Johan de resultaten van de puzzelfietstocht meedelen. Tot hun verrassing werden Ton en Riki uitgeroepen tot winnaar. Johan had een passende prijs bedacht: een week gratis kamperen op zijn camping!

Donderdag 15 juni.

Het was weer zo'n heerlijk doe-het-zelf-dagje. Maar om 16.30 uur hadden Frans en Ans weer iets bedacht: happy hour met "Bratwurst" en moppen.

Vrijdag 16 juni.

Wij gingen naar dr. Oetker in Bielefeld. Dr. Oetker was zelf niet aanwezig want hij stierf in 2007. Dr. August Oetker KG of de Oetker-Groep is een van de grootste internationaal opererende Duitse familiebedrijven. Het bedrijf heeft zijn hoofdvestiging in Bielefeld. Tot de Oetker-groep behoren 400 bedrijven uit verschillende sectoren. De omzet bedroeg in 2015 meer dan 12 miljard euro. Er zijn

wereldwijd meer dan 30.000 medewerkers werkzaam. Wij kregen een tas vol lekkers mee.

Zaterdag 17 juni.

Het was na al die hete dagen een welkome grijze dag. Wij hebben gewoon niets ondernomen, alleen maar geluierd en gefietst.

Zondag 18 juni.

Vandaag begonnen wij met koffie en gebak. Frans en Ans waren al vroeg naar de bakker geweest om een heerlijke aardbeientaart op te halen.

Koffie met aardbeientaart.

Daarna stapten de meesten weer op de fiets (het is tenslotte een fietsvakantie). Mooie ritten werden er gemaakt, o.a. naar kasteel Tannenhäusen.

Maandag 19 juni.

Vandaag was het warmste dag tot nu toe. Ver fietsen was uit den boze. Sommigen maakten wel een ritje maar kwamen algauw, geheel verhit, weer terug. De zwembadkade kende voor het eerst meerdere zwemmers.

Dinsdag 20 juni.

Om natte voortenten en luifels te voorkomen, vanwege naderend onweer en plensbuien, kozen we ervoor om de boel al droog binnen te krijgen. Tenslotte zou onze vakantie de volgende dag eindigen. Na het zwoegen wandelden wij naar het restaurant van de camping voor ons eiddiner. Het bleek een heerlijk lopend buffet te zijn met, zoals wij van Duitsers gewend zijn, een overvloed aan verschillende soorten vlees, salades en toetjes.

Natuurlijk werd er uitgebreid stilgestaan bij de fantastische begeleiding van Frans en Ans; Tarcis zong het afscheidslied: "Welkom bij de TCC".

Woensdag 21 juni.

De vakantie zit erop. Wat hebben wij genoten! Nog 115 kilometer en wij zijn weer thuis. Dat is ook wel weer fijn.

Tarcis van der Horst