

Reisverslag Slovenië Kroatië 2016

Trektocht voor een reis van 6 weken door Slovenië en Kroatië, het is een lange reis waarbij we op 15 verschillende campings staan. Bij de reisvoorlichting in november van vorig jaar waren we blij verrast dat de Kroatië reis aangeboden werd, je hoort en leest vaak over Kroatië met de prachtige kust en hun mooie historische steden maar veel verder dan Istrië zijn velen van ons niet gekomen.

Op 19 april kregen we de nodige info van onze reisleiding Cor en Mia en een compleet en prachtig reisboek. Helaas konden enkele equipes niet mee vanwege gezondheidsproblemen, Roel en Herma niet en ook Jos en Trees, die meegeholpen hebben met de reisorganisatie konden helaas niet mee. Johan en Achilla namen de taak van Jos en Trees over en Ria ging ondanks een sterk tegenwerkende knie wel mee, petje af voor haar.

Op 7 mei zouden we bij elkaar komen op het campingpark in Wertheim en zoals gebruikelijk waren er al veel equipes enkele dagen eerder aangekomen, ook al vanwege het feit dat het 5 mei Hemelvaartsdag was en dat rijdt heerlijk rustig. Helaas kregen Johan en Achilla op de eerste dag al motorpech met hun mooie Volvo en de schade was zo erg dat ze geslept moesten worden. Johan heeft het zo kunnen regelen dat ze de auto van de zoon konden gebruiken. Nico en Riet kwamen ook een dag later binnen omdat de brandstofpomp van hun nieuwe BMW het opgaf. Er was dus op de eerste camping genoeg hilariteit en tijdens de borrel hebben we nog even een zekering voor de caravan verlichting van Cor en Mia vervangen. Dit is voor de kennismaking wel goed en er zaten gelukkig enkele technuten in de groep. De eerste paar dagen was het kilometers maken en opbouwen en afbreken op diverse campings, konden we even oefenen want er komen er nog vele.

Soms ging het reisklaar maken in de stromende regen, het is dan een show van paraplu's en regenkleding net of we op zeilkamp waren. Op de camping in Ljubljana blijven we een paar dagen om de stad te bezoeken. Gerard wilde zijn caravan moveren maar dat ging niet omdat de afstandsbediening zoekgeraakt is, dus dat wordt

duw- en trekwerk. Met de bus richting Ljubljana werden we lekker door elkaar gehusseld in de overvolle bus. Daar konden we in het centrum uitstappen. Zo nu en dan regen, maar het is een prachtige stad met mooie gebouwen, bruggen en veel vertier op straat. Het wordt opnieuw met regen inpakken voor vertrek naar de volgende camping bij de Plitvice watervallen zo'n 250 km verderop.



Dit is niet een camping met vlakke plaatsen en omdat onze caravans nogal zwaar en groot zijn was het veel gemartel, geploeter en glijwerk. Aan de voorzijde het neuswiel 60 cm hoog en een voorpoot heel hoog en de achterzijde bijna op de grond. Het leken wel hondjes die tegen een paaltje stonden te sassen. Na even borrelen zijn we met een grote groep buiten de camping gaan eten, lekker en gezellig. Buiten was het koud ongeveer 3 graden, zelfs in de caravan was het fris en we zijn dan ook vrij snel met een boek en een extra deken het bed ingedoken. Het moet maar eens afgelopen zijn met het slechte weer.



De volgende dag gewekt door zonneshijn, gelukkig dat geeft toch meteen een opgelucht gevoel omdat we vandaag de Plitvice watervallen willen bekijken. Het gebied is langgerekt en bestaat uit meerdere meren op verschillend niveau. Eerst zijn we met het treintje naar het middelste meer gegaan van daaruit kun je een lange route volgen langs de mooiste en zeer talrijke watervallen. Dit moet je zelf zien het is onbeschrijfelijk mooi, hoog, laag, breed, rustig, wild schuimend met daverende herrie, breed uitstromend, kabbelend water, het is een en al genieten van dit schouwspel, en met de zon schijnend tussen het verse groen door in het glasheldere water, SPECTAKULAIR. Een stukje varen op het meer, even uitrusten en dan weer richting camping voor een lekker bakkie en daarna genieten in de zon, wijntje, stukje kaas etc.

Het wordt een koude nacht rondom het vriespunt. Vooruit, nog een extra deken erbij, vloerverwarming aan of ons kacheltje, ja, ja, we hebben het goed voor elkaar.

Ook de volgende dag is het stralend mooi weer en konden we buiten in de zon ontbijten, Johan en Achilla gingen daarvoor midden op de toegangsweg in de zon zitten. Iedereen goed gemutst vanwege het lekkere weer. Sommigen aan de was, moet ook gebeuren. Deze dag naar Slusj gereden, een prachtig watergebied waar de rivieren zich splitsen met de nodige watervallen. Hier heeft in het verleden een watermolen tussen de beide rivieren gestaan, de watermolen staat er nog steeds en is nu een zeer sfeervol restaurant met een groot terras over het water met zicht op de waterval, daar hebben we samen met Truus en Gerard van pittige koffie met apfelstrudel genoten. Het ziet er soms oud en krakkemikkig uit maar o, zo gezellig. Terug op de camping nog wat voorbereiding getroffen voor het vertrek naar SPLIT.

Het was een hele heisa om voor het vertrek naar Split de caravan op een verantwoorde wijze op de wielen te krijgen want er waren nog al wat hulpmiddelen uit de natuur gebruikt om de caravan horizontaal te krijgen. Na het gebruikelijke ochtend ritueel vertrekken we groepsgewijs voor een lange reis binnendoor richting Split. Prachtige omgeving, super mooie route maar wel erg vermoeiend om te rijden.

De weg vraagt met al die kronkels, goede en slechte wegdelen, uiterste concentratie en daarbij moet je als chauffeur goed opletten en niet teveel naar de natuur te kijken. Op de camping, en wat voor één, krijg je meteen het mediterrane gevoel, prachtige vlakke en grote plaatsen met zich op zee en ook weer niet te dicht aan het water. De plaatsen zijn met fijn wit grind /marmer bedekt, even wennen met inloop in de caravan dus dan maar een matje ervoor. Met zo'n 10 minuten zaten we aan een welverdiend pilsje of fris. Na het eten een wandeling rond de camping, het is een genot om hier langs de nieuw aangelegde boulevard te flaneren.

Met zijn allen per bus naar Split is ook een belevenis. Al wachtend bij de bushalte kwam



Dick teruggefietst van zijn ochtendronde en wij met ons allen hem aansporen van kom op man, fiets aan de kant en met komen, en hij was net op tijd. Het werd steeds drukker in de bus en op het laatst stond je muurvast, als sardientjes in een blikje. Op naar de grote indrukwekkende Romeinse vestiging het Diocletianus. We waren mooi op tijd omdat om twaalf uur de presentatie van de Imperator en zijn vrouw plaatsvond, dit alles met de nodige soldaten en trompetgeschal.

Als je nagaat hoe oud dit paleis al is dan krijg je toch respect voor de Romeinse bedenkers en bouwvakkers. Natuurlijk zie je in allerlei zijgangen en straten winkeltjes opgezet, druk maar wel leuk. Na gezamenlijk een bakje cappuccino op een terras in het paleis zijn velen van ons hun eigen weg gaan volgen. Richting haven, lekker eenvoudig geen

vrachtschepen e.d. Echt een haven voor toeristen en druk op het honderden meters lange terras met prachtig uitzicht op zee.

Hogerop lijkt altijd interessant, dus na het eten via een oude geplaveide weg omhoog en je hebt dan mooie inkijkjes bij de mensen "achter het huis". Na een kwartier klimmen met onderweg grote agaven en een mooie flora konden we terugkijkend Split tegen de helling aangebouwd zien en tevens hadden we een blik op de haven, fantastisch om te zien. We kunnen ons goed voorstellen dat de Romeinen hier rond het jaar 250 na Christus een paleis hebben gebouwd. Op naar de camping en daar aangekomen konden we zo aanschuiven bij het happy hour, bere gezellig al met al weer een mooie dag, Op naar morgen, we zien wel wat het geeft.

Na een regenachtige nacht gingen we samen met Fredien en Evert naar Trogir, een heel oude stadje en je waant je hier eeuwen terug.



Mooie oude middeleeuws uitzierende plaats waar je hartstikke gezellig van het ene naar het andere steegje kunt wandelen. Het stikt van de winkeltjes en restaurantjes en natuurlijk kunnen de dames de verleiding niet weerstaan om een leuk stukje textiel te kopen. Dit ging wel met de nodige humor gepaard. Na een groot deel van deze mooie stad bekeken te hebben konden we niet de verleiding weerstaan om iets speciaals te eten in de heel gezellig en oud aandoend restaurant. Het lijkt wel of de tijd heeft stilgestaan. Wij hebben genoten van een visschotel en "wat voor een". Heel divers met alles erop en eraan en lekker man. Na nog wat rondstruinen en kuieren op de kade zijn we nog even aan de haven gaan zitten om te genieten van de activiteiten. Mooie schepen lagen er in de haven, duidelijk voor

rondvaarten met grote groepen op zee, een soort kleine cruiseschepen. Het zag er vanmorgen naar uit dat het een druilerige dag zou worden maar het is een prachtige droge en heel gezellige dag geworden. Het stadje Trogir is op zich mooier dan Split. Na nog even wat voorbereiding voor de reis van morgen richting Dubrovnik. We kunnen alweer terugkijken op een mooie en gezellige dag.

Vroeg op en dan naar ons einddoel Dubrovnik. Cor en Mia vertrekken altijd als eerste en de rest vertrekt dan een uurtje later. Het is een prachtige rit langs de kust en het is stralend weer dus het water had fantastische kleuren blauw en smaragdgroen. Je kunt niet te lang opzij kijken omdat de weg een lange kronkelende strook is met steeds wisselende toegestane snelheden. Je wordt helemaal tureluurs van de wisselende snelheden en hier en daar stond ook een politiewagen klaar om nog wat centen bij te verdienen. De Kroaten zelf scheuren wel om je heen. Misschien krijgen we wel enkele bekeuringen thuis. De camping is een verrassing, een echte kleine natuurcamping met veel olijfbomen en gelukkig vlakke plaatsen. Wij zijn door aardige jonge mannen ontvangen met lekkere hapjes gemaakt door moeders en zelf gebrouwen drankjes. Zij gaven toelichting over de camping en de mogelijkheden in de omgeving. Van de hapjes en de drankjes werd gretig gebruik gemaakt en de stemming zat er al snel in. Natuurlijk konden we ter plekke een afspraak maken voor een boottocht naar de eilanden en velen van ons maakten daar gebruik van. Vanaf de camping kon je naar het strand lopen, een weg met 15% helling en dat was bij de ondergaande zon en een prachtig avondrood de moeite waard. Deze avond kon je lekker buiten zitten, hier en daar zag je het flakkerende licht van kaarsjes.

Morgen naar Dubrovnik, we hebben er zin in. Eerst nog de boottocht maken en daarvoor moest je vroeg op om op tijd op de boot te zijn. Enkel van ons bleven op de camping, Wij zijn op de camping gebleven en hebben wat gelezen, de was gedaan en lekker gelummeld. De bootreis was een heel mooi avontuur met afmeren op enkele eilanden en er zijn zelfs dolfijnen gezien. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd.

Tegen vijven liep onze plek op de camping weer vol en werd er enthousiast verteld over de bootreis en over de andere belevenissen. Jose en Geert waren naar Montenegro geweest om dat rovershol te bekijken en onder het genot van een borreltje hebben we nog een paar uurtjes gezeten om te horen hoe het daar was. Morgen gaan we met ons allen met de bus naar Dubrovnik. Na het ochtendritueel stond de hele club om kwart voor tien bij de bushalte om gezamenlijk af te reizen naar Dubrovnik. In de oude stad kun je meteen de omringende stadsmuur van 2 km lang op en dan helemaal rondom de stad lopen op zeg maar de borstwering. Samen met Fredien en Evert de stad gerond. Veel klimmen en dalen via trappen dus we hebben onze spieren wel gebruikt. De stad is in 1991 voor de helft beschadigd door bombardementen vanuit Bosnië. Op initiatief van Unesco is de stad na 1994 weer opgebouwd en in 1995 kwamen de eerste toeristen alweer. Het is een prachtige stad om te bekijken en van de bovenzijde word je duidelijk hoeveel rode pannen er vervangen zijn. Wij hebben een lekker broodje gezond gekocht en zijn op de trappen van de H. Blasiuskerk gaan zitten om dat te nuttigen, kun je genieten van alle voorbijgangers. Annet had ook een broodje speciaal besteld op een terras en een broodje speciaal was het, want er zat een slak in die ze op tijd in de gaten had, Puur natuur zei de ober met humor. De heen- en terugreis was opnieuw genieten van de zee met haventjes. Eerst nog een gezellige avond maken en dan morgen richting Sibenik.

Op naar Sibenik, een tocht langs de kust. Cor en Mia waren al op tijd op de camping en maakten zich zorgen over ons. Wij kwamen achter elkaar binnen en dan is het even kijken hoe we moeten staan. Het leek wel alsof we Amerikaanse pioniers waren want we stonden in een kraal op een mooie centrale plek. Johan wilde eerst in het midden gaan staan maar daar stak Achilla een stokje voor en hij moest ook zijn caravan naar de rand manoeuvreren. Een superluxe en grote camping met alles erop en eraan, zomers is dit een compleet dorp in een Dalmatië stijl. Bijna alles nieuw en helemaal gericht op een zo'n aangenaam mogelijk verblijf. Het was weer een actieve dag met een ritje van vijf uren.

Volgende dag niet te vroeg op en het was gelukkig stralend weer en al warm, tegen elven zijn we net als vele anderen naar de KRKA watervallen FOTO gegaan dichtbij de camping. Je komt van hogerop aanrijden en al kronkelend naar beneden had je een mooie view op het meer. Je ging met de boot naar de watervallen. De harmonie tussen water en de fris groene beplanting met bloemen en rotsen veelal van travertin is gewoon subliem. We stonden dan ook regelmatig een lange tijd te kijken naar al dit moois. Enkelen van ons namen een rustdag, heel verstandig want je hebt wel vakantie. Nico en Riet begonnen met jeu de boules en zij hadden zo enkele medespelers. Leuk om te doen en ook om naar te kijken. Op het mededeling bord staat een gezamenlijke BBQ voor de volgende avond, eerst maar even een gezellige avond maken, potje yachtzee met Fredien en Evert. De voorbereiding voor de BBQ was al lachen dus dat moest goedgaan. De camping beheerder kwam ons verrassen met zes flessen lekkere wijn van deze streek een leuke geste wat dankbaar in ontvangst werd genomen. Na het eten werd het al snel donker, kaarsjes aan, sterke verhalen, een hoop gein en na tig mummelmannelijkes zochten we tegen half elf onze slaappleatsen op. Het was weer een gezellige dag en morgen gaan we richting Zadar.

Op naar ZADAR, langs de haven gelopen en daar zie je het verschil tussen arm en heel rijk. Via een stadspoort ga je de oude stad in en je waant je weer een paar eeuwen terug. Er werd veel gerestaureerd en hersteld van wat er in 1991 stuk gebombardeerd is. Rondkijkend hoorden we iemand roepen en Geert kwam op ons af met de opmerking "goat zittn de koffie steet kloar". Leuk zo samen op het terras, daarna nog even de nieuw en modern aangelegde boulevard bezocht met een heel groot rond glazen plateau met zonnecellen. Mooie stad, veel gezien en vooral genoten. Nu nog even voorbereiden voor de rit naar het eiland KRK.

Op KRK met zijn wel erg steile smalle weggetjes, genoten rondom de camping en langs het strand c.q. boulevard. Uit eten en flaneren langs al de verkoopstalletjes.

Het weer ziet er zo nu en dan dreigend uit en we horen onheilspellende weerberichten uit Duitsland en Oostenrijk. Morgen verlaten we KRK. Vannacht veel geregend en geonweerd.

We verlaten KRK samen met Nico en Riet maar we moeten nog eerst een paar steile hellingen oprijden en dat is een beste aanslag op de auto, wel stoer om te rijden. We verlaten het mooie eiland KRK via de grote hoge brug en rijden richting Rijeka en het is een prachtige maar een beetje te hobbelige route. In Rijeka werd de hemel opengetrokken en kregen we een gigantische hoosbui. Bakken vol water uit de lucht en al snel was de rechter rijbaan een ondiepe beek waar het water door de gaten van de putdeksels omhoog spoot. Je kon alleen maar veilig rijden op de linker weghelft. Op naar onze camping richting Fazana boven Pula waar we later nog terug zouden komen.

Bij de koffie overleg over het vieren van de verjaardagen van Dick, Geert, Jose en Ton. Op naar de Lidle om spullen te halen. 's Middags naar PULA gefietst, mooie oude stad. Met de fiets aan de hand de bekende attracties bekeken zoals het Colosseum, de



triumfbogen het Novarum etc. Als je de geschiedenis indenkt, zijn het toch imposante gebouwen. Op de camping begonnen met de voorbereiding van de gezamenlijke verjaardag. Alle dames hadden in overleg met Achilla lekkere en gezonde hapjes gemaakt. De jarigen hadden de drank verzorgd. Toen iedereen dacht: "wat jammer nu is het op", kwam ons toetje op tafel, heerlijke aardbeien met tiramisu en echte slagroom. De jarigen, Jose, Geert, Dick en Ton hadden zich geen leukere verjaardag kunnen wensen.

Anton wilde graag een groepsfoto maken op het strand dat was dicht bij een restaurant met live muziek. "Kom op", zei Cor laat ons daar gaan zitten en TCC geeft een rondje. Dit pakte heel gezellig uit, zicht op zee, een ondergaande zon, iets lekkers te drinken en op het grote terras was zoveel ruimte dat we met ons allen konden dansen. Een avond met zang en dans, dat geeft een romantisch sfeertje. Nog effe nagenieten voor de caravan en morgen gaan we naar Novigrad. Op de fiets naar Novigrad, in de stad echt genoten van de binnenhaven, het is hier fijn fietsen ook in en rond Umag. Even tempo maken want we moesten om kwart voor zeven klaar staan om met ons allen naar het restaurant te gaan voor een gezamenlijk etentje. Tonio van het restaurant had alles klaargezet. De beste kerel had pech want hij moest vanwege een dreigend onweer alles verplaatsen. Lekker gegeten en veel gelachen. Wederom een heerlijke dag met activiteiten.

Vroeg uit de veren om op tijd met Geert en Jose naar Postonja te rijden. Wij zijn meteen bij Novigrad landinwaarts gegaan een prachtige heuvelachtige route door het bergland. Tegen half twee stonden we alweer op een natuurcamping met terrassen in het bos en wat ons het eerste opviel was het talrijke geluid van de vogels. De andere dag ging een groep naar de grotten van Postonja en enkelen bleven op de camping Ook zijn er een paar in de omgeving gaan rondtoeren, en



wij zijn naar het roverskasteel van Predjama geweest en dat is in de rotsen ingebouwd, was echt de moeite waard. Morgen naar Bled.

In de prachtige omgeving van Bled genoten van o.a. de Vintgar kloof de waterstand was hoog en de rivier bulderde door de kloof, imposant om te zien. Anderen van ons zijn naar het meer van Bohinj geweest met zijn prachtige omgeving. Voor het happy hour hadden de dames Mia en Achilla lekkere hapjes gemaakt en nadat iedereen van drank was voorzien konden we proosten op een geslaagde dag en kwamen de verhalen. Na het happy hour kwam er iemand op het idee om pannenkoeken te bakken Zo zaten we weer met ons allen te smikkelen van diverse soorten pannenkoeken. Het was wederom een gezellige dag.

Volgende dag hebben we het Abc'tje gemaakt voor bij het afscheidsdiner, bij Evert en Fredien samen met Gerda en Anton en Riet en Nico. Het is ons gelukt een leuk stukje op papier te zetten en Riet en Fredien gaan het voordragen op het afscheidsdiner.

Vandaag rijden we naar de camping aan de Siemsee en daar aan gekomen merk je dat het koeler en natter wordt met veel wind. De laatste paar dagen gaan we kilometers maken richting huis. Op zaterdag zijn we naar Wertheim gereden en hebben daar 's avonds op de camping van het slotdiner genoten ter afsluiting van deze mooie vakantie. Cor en Mia en Johan en Achilla waren blij verrast met het presenteren van het Abc'tje door Fredien en Riet. Op zondag reed iedereen op tijd huiswaarts.

WIJ KIJKEN TERUG OP EEN HELE MOOIE
GOED GEORGANISEERDE VAKANTIE MET
HEEL GEZELLIGE EN ACTIEVE MENSEN,
IETS OM MET GROOT PLEZIER OP TERUG
TE KIJKEN.

Namens de reisgroep Joke en Ton Wilbers