

Reisverslag van de TCC-voorjaarsreis 2016: Zuid Frankrijk

Nadat reeds vroeg in het voorjaar deze reis was volgeboekt bleek dat de groep, op 9 mensen na, dezelfde bezetting was als in Kroatië in 2015. Op 26 april was onze laatste bijeenkomst bij 't Hoogspel in Delden voor het in ontvangst nemen van onze reispapieren en tevens kennis te maken met onze nieuwe medereizigers. Een gezellige groep mensen was er klaar voor om gezamenlijk een mooie vakantie door te brengen en 7 weken lang te leven als "God in Frankrijk".

Dag 1. Wat een fantastisch begin van deze TCC Frankrijkreis. Een zonovergoten aankomstdag in Luxemburg. Iedereen was dan ook in prima stemming en allemaal hadden we er zin in. Het wagen- en caravanpark was zo links en rechts weer vernieuwd en aangepast aan de laatste modellen. Enkele enthousiaste deelnemers waren vanwege het mooie weer al een paar dagen eerder aangekomen op camping Kockelscheuer. 's Avonds gezellig met de hele meute koffie drinken met huisgemaakte cake van jarige Breinie Redder.

Dag 2 t/m4. Dag 2 begon met het trieste bericht dat er een koppel moest afhaken. Om gezondheidsredenen besloten ze om terug te keren naar huis. Iedereen vond het erg jammer maar er was volop begrip voor hun beslissing. Het was de tweede reisdag en 243 km. naar camping Lac de la Liez nabij Langres in Frankrijk. Iedereen arriveerde bijtijds op de bestemming welke gelegen was aan een mooi meer en op korte afstand van de stad Langres. Er werd gefietst langs het kanaal, en er werd ook nog een tandarts bezocht vanwege een gebroken ondergebit. Tijdens dit verblijf was Hans Maris jarig en begonnen we de dag 's morgens om 9.30 uur met een gezamenlijk felicitatielied voor Hans. Er werd uit volle borst gezongen en Hans genoot zichtbaar. Hij had het publicatiebord reeds gebruikt om iedereen 's middags op de borrel te vragen. Na alle felicitaties ging ieder z'n eigen gang. Om 16.30 maakten we gebruik van de uitnodiging van jarige Hans. De borrel stond klaar, de paraplu's waren stand-by en Hennie Paalman stelde zijn gehele voortuin beschikbaar voor deze gelegenheid. Na dit gezellig samenzijn werd het reisschema voor de volgende dag

bestudeerd en het routeboek geraadpleegd. De navigatieapparatuur werd ingesteld voor een rit van ca. 360 km. naar het meer van Annecy.

Dag 5 t/m 9 De reisleiding vertrok als eerste om kwart voor 9 die morgen. De doorkomst in de stad Annecy zorgde voor sommigen in de groep voor de nodige problemen waar nog lang over nagepraat werd. De laatsten arriveerden rond 18.00 uur. We waren allemaal blij dat de groep heelhuids was aangekomen op de camping Le Solitaire du Lac in St.Jorioz. Op vrijdag 13 mei stond de gehele club om half 10 klaar onder paraplu's en luifels om Herman Buil te feliciteren die die dag jarig was. Er werd luidkeels gezongen. Nadat de leiding de verjaarspresentjes had aangeboden konden we allemaal een versnapering van de jarige meenemen. Aan het eind van de middag bereikte ons de mededeling dat er weer een familie moest afhaken. Erg jammer vonden we dat. 1^{ste} Pinksterdag aan het meer van Annecy.



Annecy

Na het ontbijt vertrok een groep voor een fietstocht om het meer (42km). Om 17.00 uur begon het gezamenlijk pannenkoekenbakken c.q. BBQ'n. De volgende dag hadden we een reisdag naar Grane in de Drôme.

Dag 10 t/m 14. 2^{de} Pinksterdag. Prachtig weer en 240 km voor de boeg. Iedereen was op tijd klaar voor de trip. De eersten verschenen rond 13.00 uur op de camping Les 4 Saisons. We verbleven hier 5 overnachtingen. Fietstochten werden gemaakt, maar dat viel toch tegen. Plaatsen in de regio werden wel bezocht en bekeken.

Op 18 mei was Nico Engelbertink jarig en herhaalde zich het ritueel van slingers ophangen en 's morgens de samenzang. Bij wijze van grap gaf hij nog de tip dat er behoefte was aan een "fietsrouteboek". Later bleek dit veel te serieus opgevat te zijn. De Drôme is een prachtig gebied en camping Les 4 Saisons is een fraaie terrassen natuurcamping met een mooi zwembad. De eerste dagen is het helaas geen "Droomweer" maar de laatste dagen wordt dit helemaal goedge maakt.

Dag 15 t/m 21. Op naar de kust in de Languedoc. Serignan Plage naar de camping met de gelijknamige naam. We verbleven hier 7 overnachtingen. De eerste dagen vulden zich met fietstochten langs de kust en, natuurlijk naar de mooie stad Beziers. Onder wisselende weersomstandigheden werd er gewandeld, gefietst, gejeu-de-bouled (Frans??) BBQ'n en pannenkoekenbakken werd afgeblazen vanwege onbetrouwbare weersomstandigheden en dat hielden we dus tegoed. Luifels werden opgezet en weer opgerold, vanwege te harde wind. Het omdraaien van de caravans had weinig zin door het meedraaien van de wind. De tweede helft van het verblijf was het weer duidelijk beter en dus geschikt voor div. buitenactiviteiten. Gezellige bijeenkomsten onder het genot van 1,2 of meer drankjes en de hapjes rouleerden van de ene naar de andere caravan. Het kunstenaarsstadje Pezenas ligt op ca. 33 km en zeer de moeite waard om te bezoeken.

Dag 22 t/m 28. Op zaterdag arriveerden we op camping Cala Gogo in St. Cyprien-plage: onze meest zuidelijke bestemming in Frankrijk (+/- 20 km van de Spaanse grens). Op zondag (rustdag) alle gelegenheid om deze grote 5 sterren camping, (direct aan zee) te ontdekken. Als het goed is loopt Karel Zijlema thuis nog steeds met de enkelband van de camping. (Handig voor de meldplicht bij Henny???) De eerste dagen werd veel gefietst onder matige weersomstandigheden. Dinsdag wordt gereserveerd voor een bezoek aan de plaats Le Perthus net voor de Spaanse grens en aan de voet van de Pyreneeën met de reisbus van de camping. Hier wachtte ons een verrassend uitgebreid buffetdiner in een groot

restaurant. Iedereen was vol lof. Om het eten een beetje te laten zakken werd gewandeld en gewinkeld in het uiterst toeristische stadje. Tegen 17.00 uur was de bus terug op de camping en hoefde niemand meer zijn potje te koken. Velen brachten die week ook een bezoek aan het vestingstadje Coullioure, prachtig gelegen aan de Middellandsezeekust. De laatste paar dagen werd het duidelijk beter weer, dus: strandweer!

Dag 29 t/m 32. 4 juni: de verjaardag van het lieve hondje Rakker van de Fam. Buil. Helaas deze keer geen aubade...maar dat vond Rakker niet erg. Het ging hem om het extra botje. Van de Franse kant van de Spaanse grens (Frans Catalonië) 107 km omhoog naar Narbonne Plage, direct gelegen aan de Middellandse zee. La Côte des Roses, een fraaie schaduwrijke camping. Hier werden we ontvangen met hetzelfde fraaie weer waarmee we St. Cyprien-plage verlieten. Narbonne: een fraaie Franse stad die velen van ons verkenden. We verbleven hier 4 nachten, dus 3 dagen.



Er werd gefietst, Narbonne bezocht en sommigen zelfs Carcassonne op 80 km, de prachtig bewaard gebleven oude vestingstad (op de UNESCO Werelderfgoedlijst) Op de voorlaatste dag werd er nog een BBQ georganiseerd door de reisleiding. De laatste dag stond zoals gewoonlijk in het teken van voorbereiden op de volgende reisdag naar St. Pantaleon. (285 km).

Dag 33 t/m 36. De volgende reisdag bracht ons in de Franse Dordogne, richting midden Frankrijk en het stroomgebied van de rivier de Lot. St.Pantaleon:

Hier een heel ander klimaat dan aan de Middellandsezeekust. Overdag was het drukkend warm en 's nachts sterke afkoeling met vochtvorming. Prima slaapweer... maar ook veel muggen. De camping Des Arcades is een goed verzorgd terrein met dito voorzieningen en met een enthousiaste Nederlandse eigenaar. De reisleiding liet het programma voor de komende drie dagen open. Het mooie zwembad kwam door het fraaie weer goed van pas. De glijbaan werd druk gebruikt door de "oudjes" en badmeester Nico had er de handen vol aan en nam gekleed en wel ook maar eens een duik. Er werd heel wat afgelachen. Het bleek een lastige omgeving om te fietsen. De tweede dag (9 juni) was Riet Koster jarig en ze werd dus ook 's morgens flink toegezongen en gefeliciteerd door de hele club. 's Avonds gingen we met verschillende mensen, inclusief de jarige, uit eten op het sfeervolle terras van het campingrestaurant. Op vrijdag 10 juni begon het E.K. Voetbal 2016 in Frankrijk met de openingswedstrijd in Parijs. De tv-uitzendingen werden natuurlijk goed bekeken door de voetballiefhebbers ondanks het feit dat Nederland zich niet had geplaatst voor deze EK. Verder werden er diverse markten bezocht in verschillende dorpen en steden in de buurt, met veelal specifieke streekproducten uit de omgeving in een typisch Franse sfeer.

Dag 37 t/m 40. De reisdag met de kortste afstand van alle reisdagen (71km). Een tocht langs vele kastelen. De reisleiding had voor vertrek de route aangepast i.v.m. een paar knelpunten onderweg. De TCC-koorts sloeg weer toe. We stonden elkaar weer danig in de weg bij het wegrijden. Tijdens deze rit werd onderweg nogmaals van de bestaande route afgeweken. Op zich geen straf want de D704 en D 703 leidde ons langs de mooie rivier de Dordogne, prachtige rotswanden, mooie vergezichten en typisch Franse dorpjes waar we met caravan en al over de rommelmarkt reden. Aangekomen op camping Les 2 Vallées gaf nog een familie aan dat zij de deelname voor de laatste 2 weken i.v.m. een sterfgeval in de familie moesten opgeven en gingen dus de volgende dag terug naar huis. Jammer! Het weer in deze periode was behoorlijk wisselvallig. Dit speelde de fietsers onder ons behoorlijk parten. Het kasteel van

Beynac en de stad Sarlat werden door velen bezocht. Op dinsdag 14 juni was Wim Grunder jarig en ook hij werd 's morgens flink toegezongen door, op 1 na, de hele groep. Die ene was Hennie Paalman die wat later toch schoorvoetend in z'n ochtendjas erbij kwam, terwijl de hele club zong: Vader Jacob, vader Jacob slaapt gij nog, slaapt gij nog... enz. Hij was echter precies op tijd voor de Mummelman!! Na 4 overnachtingen was donderdags de volgende reisdag naar Bonnac la Côte net voorbij de stad Limoges (163 km).

Dag 41 t/m 42. 's Morgens voor vertrek was iedereen erg druk. De aankomst op camping Château de Leychoisier verliep echter anders dan gedacht. Als gevolg van langdurige en overvloedige regenval was het mooie terrein van de Château camping veranderd in een sompig en modderig moeras. Tegen de zin van de campingleiding werden de meeste caravans geparkeerd langs de verharde paden i.p.v. de genummerde velden. Enkelen probeerden het toch en zaten meteen vast in de blubber. Tot overmaat van ramp bereikte ons het bericht dat we op de volgende camping in Auxerre niet terecht konden omdat het terrein i.v.m. wateroverlast blank stond. Er werd via de receptie een andere camping in de buurt van Auxerre geboekt en als pleister op de "natte" wonde besprak de reisleiding in het campingrestaurant een diner voor de hele groep.



Dit is Boeuf Bourguignon

De authentieke Franse klassieker Boeuf Bourguignon stond op de kaart en werd vooraf besteld voor ons gezelschap. Wat schetste onze verbazing toen er een soort van kippenstoofpotje op tafel verscheen.

De Franse chef had zich het recht voorbehouden om dit alternatief als "Poule Bourguignon" ter tafel te brengen. Onze Luuck at onder luid protest en met lange tanden uit zijn bakkie en riep "DIT IS NIET BESTELD!!!" De reisleiding tekende hierover bezwaar aan, maar dit ging er in de Franse dove oren niet in. Er werden nog pogingen ondernomen om wat korting te krijgen, maar men was onverzettelijk en vond dat er kwalitatief prima eten was geserveerd. Deze "Franse slag" moesten we maar snel vergeten want we hadden tenslotte vakantie.

Dag 43 t/m 45. Op naar de alternatieve bestemming in de buurt van Auxerre. (317 km) Camping Les Cericelles in Vincelles. Dit is een mooie 4 sterrencamping in de Bourgogne, te midden van wijngaarden en kersenvelden. Auxerre is een sfeervolle, zeer oude Franse stad aan de rivier de Yonne. Het stadsbeeld wordt voornamelijk bepaald door oude vakwerkwoningen- c.q. gebouwen welke door de tijd heen vaak gerestaureerd en goed bewaard zijn gebleven. De stad was goed bereikbaar per fiets langs de rivier. Het weer was nog steeds wisselvallig. Vanwege de slechte gesteldheid van de kampeerterreinen ontstond het ludieke idee om de naam van de TCC om te zetten naar TBC. De Twentse Blubber Club. Terwijl dit gebeurde veranderden de weersvooruitzichten en werd het zelfs zomers. Dat hier niet eerder aan gedacht werd!! Maandags werd de dag grotendeels besteed aan inpakken, opruimen en tanken voor de reis dinsdags naar Nancy. (ca. 320km)

Dag 46 t/m 48. De laatste reisdag in Frankrijk verliep ook grotendeels nat naar de Noord-Franse stad Nancy. De Brabois camping was een mooi terrein, maar net als in vorige gevallen door overvloedige regenval, erg drassig zodat de meeste caravans langs de paden kwamen te staan. Jammer want het campingterrein zag er op die manier niet uit. De 2^{de} dag brak de zon door en werd het zomers warm.

Een prima gelegenheid om een bezoek te brengen aan de stad Nancy. Een prachtige stad met een interessant verleden. Een aaneenschakeling van historische gebouwen en monumenten welke veel zeggen over de rijke geschiedenis. De laatste dag op deze camping werd door de meesten gebruikt als een soort rustdag. Prima weer en gezellig in groepjes bij elkaar. Wat kletsen, wat drinken, laatste restjes opmaken en wat gedempte muziek luisteren, "zodat we als groep niet teveel opvielen".

Dag 49. De allerlaatste dag van deze mooie Frankrijkreis: 312 km naar Oberweis Dld. vlak bij Bitburg in de Eifel. Een prachtige maar zeer warme dag. De allerlaatste restjes hapjes en drankjes werden opgemaakt en we genoten volop van het mooie weer. Zoals gebruikelijk was door de reisleiding een afscheidsdiner georganiseerd in het mooie campingrestaurant. Onder het genot van een voortreffelijk 3 gangen diner werd er gezellig nagekeuvel over de afgelopen mooie reis. De reisleiding werd in het zonnetje gezet en bedankt voor hun prima begeleiding, organisatie en ondersteuning. Natuurlijk was er voor de leiding met de pet rondgegaan en waren ze erg blij met de gift van de groep. Luuck en Sieny – Johan en Alie nogmaals: **Hartelijk dank namens de hele groep voor jullie vakkundige begeleiding.**

Dag 50. Blij dat alles goed verlopen is, maar na 7 weken ook wel toe aan de thuisreis, vertrok op zaterdagmorgen bijtijds iedereen in de stromende regen huiswaarts en leek niets meer op die mooie dag ervoor. Echter... wat overheerste was het goede gevoel van een zeer geslaagde vakantie met een mooie groep mensen in een prachtig Frankrijk.

Nico Engelbertink & Erna Buil



2016 zuid Frankrijk