

Verslag reis Noord-Duitsland en Denemarken

Zaterdag 3 juni was de dag voor Pinksteren, reden voor meer dan de helft van de deelnemers om zich een dagje eerder te melden bij de campingpoort. Het was een echt Nederlands gezelschap met 3 en een halve Jannen, 2 Bennen en 3 Johannen.

Het weer was uitstekend op zaterdag 3 juni zodat we tijdens de ontmoetingsmeeting om 17.00 uur in een gezellige kring zaten en eens rustig rond keken "wat voor vlees er in de kuip zat".

Het weer veranderde zondagochtend in een zachte regen, zodat de eerste deelnemers enigszins vochtig de camping verlieten op weg naar Ribe in Denemarken. Wat gelijk opviel was dat het weer snel kan veranderen, heb je in de ochtend regen dat kan de dag zomaar eindigen met stralende zon en een blauwe lucht, andersom was dat echter ook aan de orde. Gelukkig maar want de bbq stond gepland maandagavond en die dag begon slecht. Maar we hebben weer heerlijk gebbqd. Het vlees van de bekende slager viel uitstekend in de smaak



en de zon vervolmaakte dit samenzijn. In het attractieaanbod van Ribe en omgeving werd ook een tractorbustoeer naar het eiland

Mandø aanprezen, dat hebben we met veel deelnemers gedaan. Hoop op een wagen keek je uit over de Wadden van Denemarken, heel anders dan onze Wadden. De gids/chauffeur was aardig, maar een cursus Engels zou op zijn plaats zijn. Hij vertelde in het Deens en het Engels maar je dacht voortdurend dat het Deens was..... we hadden stralend weer met veel wind. Aan het einde van de middag, juist toen we weer op de camping waren, trok er een onweersbui (helaas niet) over. De eerste speelronde van de competitie jeu de boules dreigde in het water te vallen, maar met een half uur vertraging werd de eerste ronde gespeeld

Woensdagochtend hoorden we veel regen op het dak van de caravan en helaas bleef het de hele dag heel matig weer met veel wind. Een paar deelnemers gingen eens kijken bij het vertrekpunt van de tractorbustoeer en de weg lag nu bij eb al geheel onder water, eng.... een goede keuze van ons om de dag daarvoor te gaan.

Om 17.00 uur hadden we happy hour en plaatsloting voor de volgende camping in Midden Jutland.

Op deze terrassen camping hebben ze "mittagsruhe" daarom mocht iedereen een uurtje later vertrekken. Alweer een mooie camping waar een aantal deelnemers direct op het meer kijkt en de anderen moeten een paar stappen lopen maar dat is dan weer goed voor de beweging

Vrijdagochtend een beetje somber, dus geen weer voor de fiets vond iedereen. De auto's waaierden alle kanten op en de dag werd steeds somberder en eindigde in een lange regenbui die iedereen in de camper/ caravan deed vluchten. Het plaatsje Silkeborg was leuk om door te wandelen. De grote kerk in het centrum was geheel strak gemoderniseerd met een gereserveerde bank voor de koninklijke familie. Later op de avond nog steeds somber, we wachtten af wat de volgende morgen ons brengt want we moeten zeker een tochtje over het meer maken.

De zaterdag daarop was het weer aanzienlijk beter en tijd voor een gezamenlijk rondje ochtendkoffie. Alvorens we plaats mochten nemen werden de heren Martin en Bert door hun persoonlijke kapsters geknipt, allebei op standje twee. Trijnie was zo enthousiast dat ze een extra "hapje" nam. Leidi vervolmaakte het geheel door de contouren met de schaar aan te geven, deed ze nou ook de oren nog....? Gekapt en gekuifd stapten we daarna op de fiets naar Ry voor wat boodschappen en een warm gebakken visje. Om 19.00 uur was het tijd voor de tweede ronde "jeu de boules", nieuwe ronde nieuwe kansen en maar hopen dat je met een "kanjer" mag spelen deze keer. We speelden volop in de zon, het was erg zacht weer.



Zondagochtend fietsten een groep van 14 personen een rondje rond het meer. Het was nogal onduidelijk aangegeven (lang leve de Nederlandse accuratesse) zodat bij diverse kruisingen breed overleg noodzakelijk was. Met behulp van plattegronden, fietskaarten, gps apparatuur, vragen aan voorbijgangers en gezond verstand kwamen we steeds een stukje verder. Bij het hoogste punt van Denemarken splitste de groep omdat 5 personen de boot wilden nemen. Die kwamen van een koude kermis thuis want de laatste boot was zojuist vertrokken (16.00 uur) en dat in een land waar de zon later ondergaat dan in Nederland. Met de fiets in de hand langs een sterk dalend wandelpad kwamen we na advies van een lokale bewoner weer op een soort pad terecht waar we in ieder geval weer konden fietsen. Ida moesten we bij het restaurant achterlaten, het klimmen en dalen was te veel van het goede. Terug op de camping bleek dat wij nog eerder terug waren dan de groep die was doorgefietst, maar die hadden al gegeten. Jan haalde zijn auto leeg om Ida en de fiets op te halen en na enige tijd was iedereen weer "op honk". Het was een rustige avond!

Aan het einde van de maandag was er weer een happy hour en een trekking voor de plaatsen voor de volgende camping Hasmark Strand bij Otterup op het eiland Funen. We starten het gezellige uurtje met een toast voor Leidi, die haar zoveelste verjaardag vierde en graag een groot aantal wil toevoegen de komende jaren. Het was weer gezellig met veel gebabbel en een hoop lawaai. De ervaringen van de dag werden onderling uitgewisseld. Het weer in Hasmark was ons overwegend gunstig gezind, met regen en onweer in de avond en overdag prima weer. Hoewel de windmachine wel eens een tandje lager zou mogen waaien. De derde partij in de competitie jeu de boules ligt alweer achter ons en de wedstrijdleider houdt angstvallig verborgen wie er nog aanspraak kan maken op de eerste plaats! Bij goed weer nog drie rondes te gaan, het blijft spannend omdat het gras ook de geroutineerde speler parten speelt.



Het gezamenlijk pannenkoeken bakken, altijd een hoogtepunt op een TCC reis, verliep prima. In een grote kring op een

leeg campingveldje, halverwege opgeluisterd door een paar dikke druppels..... Op deze camping hebben we ook de verjaardag van Josefine gevierd weliswaar een maand te vroeg maar met haar geboortedatum zal ze nooit een echte verjaardag kunnen vieren met de TCC en dat is toch iets wat elk lid in het diepste van zijn/haar hart graag zou willen....

Op naar Stevns Camping in Strøby op Sjaelland

Zondag 18 juni was het vaderdag. Alweer in een grote kring en nu met koffie en gebak om de vaders onder ons letterlijk en figuurlijk in het zonnetje te zetten. We kregen onverwacht bezoek van Hans en Ans die 5 kilometer bij ons vandaan op een camping stonden. De reisbegeleiding dacht even "een tussentijdse financiële controle"?.....gelukkig kwamen ze slechts koffie met gebak nuttigen. Inmiddels zijn we ruim over de helft en hebben we uitstekend weer op het eiland Sjaelland. De fietsen snorren en de auto's zoeven langs 's heren wegen. Kopenhagen was voor de meesten nieuw en werd als een mooie stad ervaren. De jeu de boules competitie is weer een stapje verder en ondanks slinkse vragen geeft de wedstrijdleider geen krimp, behalve de mededeling dat er nu slechts 2 deelnemers ongeslagen zijn. Nog twee te gaan....wie o wie gaan het worden? Berichten uit Nederland geven ons "smeltende" temperaturen door, dan toch liever wat wind en een tandje minder. In ons happy hour met nummertrekking voor Møn zorgde Jan W. voor een hilarisch moment door een blikje op zijn geheel eigen wijze tot moes te trappen. Ben verschoot van kleur (weer 25 cent uit de clubkas aan gort), maar met de trap werd een euro zijn richting opgeworpen, tja hoe verantwoord je dat nu weer voor de kascommissie.

Twee aan twee vertrokken we weer de volgende ochtend richting Møn. Een prachtige route. En 's avonds, ja ja u raad het al, de voorlaatste ronde in de competitie jeu de boules. De wedstrijdleider heeft zich inmiddels verschanst in zijn caravan om nieuwsgierige blikken over zijn schouder te voorkomen. We kijken uit naar het slotdiner waar de ware winnaars (en poedels) bekend worden gemaakt



Het mooie weer was een week te vroeg in Møn zodat wij te maken kregen met veel wolken en dreigende luchten, toch trotseerden veertien deelnemers het weer en togen op de fiets naar de krijtrotsen. Het laatste stuk was een gedeelte van een mountainbikepad met een daling van 15% en dat hebben we geweten zeker Josephine die in een grint bocht onderuit ging. Gelukkig liep het goed af met wat blauwe plekken en schaafwonden. Bij de rotsen ontmoeten we 8 deelnemers die met de AUTO waren gekomen en Bert stelde voor van vervoersmiddel te ruilen met Josephine, een mooie oplossing voor haar kwetsuren. De mensen die niet naar het museum gingen hebben een verkeerde keuze gemaakt want zij kwamen door en door nat weer op de camping terwijl de museumgangers droog aankwamen, zo loont cultuur..... Vanuit de camping werden we uitgenodigd voor de heksverbranding, een groot kampvuur met een heks in de top. Op enig moment ging het vuur aan in het (te) verse groen en er waren dus heel wat liters benzine nodig om alles in de vlammen te houden. Thea maakte ons lid van de Midsummerclub door ons een "glow in the dark" versiering om te hangen. Ben S. vroeg de lokale "schone" ten dans en vertoonde zijn kunnen op het ongelijke gras. De Denen lieten het afweten die avond dus konden wij bij de campingleiding niet meer stuk. De volgende dag was het tijd om op de fiets (vaste groep) route 422 naar Nyord te ondernemen. Een mooie fietstocht met onderweg een uitkijkpost waar je over het hele eiland keek, zeer de moeite waard. Het plaatsje zelf vonden wij minder interessant. Na deze tocht waren wij wel toe aan koffie "met" en dat bestelden we gezeten in een mooie tuin. Ook op deze locatie kwamen wij weer de vaste auto bezoekers tegen en zij mochten van ons koffie" zonder" bestellen, ze luisterden niet naar ons het overwicht was zeker weggewaaid! We bestelden een rabarbercake maar kregen een soort toetje van rabarber, kruim en slagroom voorgeschoteld; het was wel heel lekker. De koffie kwam, na drie keer vragen, toen ons toetjescake al op was; het was warm en bruin maar verder.....

Bye, Bye, Denemarken. Een mooi land met veel wind en wolken, we zeuren echter niet want de zon liet zich ook regelmatig zien.

Een persoonlijke noot: toen ik op de eerste dag in Ribe een winddichte, waterafstotende jas kocht (waar wel groepskorting ((Hanneke en Agnes))op gevraagd had kunnen worden) had ik niet gedacht en zeker niet gehoopt dat die jas mij zoveel vreugde zou brengen.....

Op naar camping Sonnenberg in Noord Duitsland. Tijd voor de laatste pogingen om een prachtige prijs in de wacht te slepen bij de jeu de boules competitie. Nog een nachtje slapen en dan komt de verrassende ontknoping. Op de laatste dag ter vrije besteding werd er weer een mooie fietstocht gemaakt, schapen, wolven en uilen, alles kwam voorbij en dat alles onder een lekkere zon als afscheidscadeau.

En dan is het tijd voor het afscheidsdiner. Namens het begeleidingsgroepje bedankt Ben V. ons allen voor de gezelligheid en de gehoorzaamheid... wij van onze kant bedanken bij monde van Ben S. Ben, Manny, Bert en Trijnie voor hun inzet tijdens onze vakantie.

Een ieder die wel eens iets heeft georganiseerd weet dat het altijd veel meer werk is dan je zou vermoeden.

En dan is het eindelijk zover, de uitslag van de jeu de boules:

Dames: 1. Thea 2. Joke 3. Riet.

Heren: 1. Bert 2. Wolter 3. Jan Schwartz

En tot besluit de poedelprijs: voor Josephine een "Weekend" weg en voor Ben S. een diner voor twee bestaande uit een blik doppers/wortels, twee aardappels en een worst.

Na het diner nemen we afscheid van elkaar en hopen elkaar weer te ontmoeten op de terugkomdag.

Namens de groep,
Margriet van de Water (heleboel)
Hanneke Stolmeijer (beetje).



