

## Verslag voorjaarsreis Baltische Landen 2018

Na onze aanmelding op de reizenbeurs in het najaar van 2017 volgt eerst de bijeenkomst van ingeschrevenen. Daar maken wij kennis met elkaar en met de reisbegeleiding Hans en Ans van Buuren en Frans en Ans de Rond.

**26 en 27 mei:** Wij starten met 16 equipes op onze eerste camping in Ivendorf – Lübeck, waar allen na veel files en een omleiding goed, maar vermoeid zijn aangekomen. De volgende ochtend worden we getrakteerd op koffie met gebak, waarna ieder zijn gang kan gaan. 's Avonds gezamenlijk diner.

**28 mei:** 's Morgens is er een stevig onweer, maar bij het vertrek om 07.15 uur is het weer droog. In colonne naar de veerboot, inchecken en wachten op inscheping.

**29 mei:** Om 08.00 uur ontbijt en om 11.00 uur lunch aan boord. Hoe krijgen we het weg, maar ... we hoeven vanavond niet te koken. Om 13.00 uur zijn we allemaal van boord (zijn nu in Liepaja, Letland) en rijden naar Camping Grazina in Sutkunai in Litouwen. We zien onderweg veel ooievaars.



's Avonds bezoeken we de Kruisberg. Dit is een plaats van vreedzaam verzet, ontstaan na de novemberopstand van 1830-1831 op de voormalige verdedigingsheuvel. Na 1918, tijdens de onafhankelijkheid, wordt de Kruisberg gebruikt door de Litouwers om te bidden voor vrede voor hun land en voor hun geliefden die ze hebben verloren.

Tijdens de jaren 1944 tot 1990, wanneer ze bezet zijn door de Sovjet Unie blijven ze naar de heuvel reizen, ondanks het feit dat de Sovjets liefst driemaal alles vernielen. Er staan inmiddels meer dan 200.000 kruisen.

**30 en 31 mei:** Vertrek naar Camping Kaunas. Velen hebben een andere route gevolgd dan in het reisboek staat aangegeven. Snelwegen, wel iets meer kilometers maar in elk geval geen stofwolken.

Hier staan we in een grote cirkel. Iedereen doet zijn eigen ding. Het is prachtig weer, 30 graden. Er gaan 12 reisgenoten met de fiets naar het centrum. Diverse bezienswaardigheden worden bezocht: Kaunas Castle, G. George Church + Bernardine Monastery, Town Hall en het Historical Presidents Palace of the Republic of Lithuania. Ook zijn ze nog met de kabelbaan naar een uitzichtpunt geweest voor € 0,70 retour. De terugweg moeten ze helaas lopen, want de baan is intussen defect.

**1 t/m 4 juni:** Verblijf op Camping De Harmonie in Rudiskes. De route erheen loopt over zeer goed begaanbare wegen. Links en rechts kunnen we genieten van het prachtig glooiende groene landschap. Van bevolkingsdichtheid hebben ze hier nog niet gehoord. Na 1,5 uur naderen we de camping. Het laatste stuk voert ons over een 3 km lange zandweg. Voor Hans van der Hulst blijkt dit een beetje fataal, want bij aankomst is een band van de caravan lek (mooi verjaardagscadeau!). Bij aankomst worden we



meteen begroet door honderden vliegen. Allen lopen breeduit te zwaaien en al heel gauw heeft ieder een vliegenmepper in de hand. De camping ligt op een open plek middenin het bos. Een oase van groen met rondom alleen maar hele hoge bomen. Om 19.30 uur info door eigenaar Wim. Hij vertelt in het kort over de omgeving en de mensen die hier wonen. Vooral na de Wende (1993) is hier veel veranderd. Jonge mensen trekken weg op zoek naar een betere toekomst, terwijl de ouderen achterblijven en zeer weinig perspectief hebben. Vooral voor die laatste groep zet Wim zich in en betreft daarbij, indien mogelijk, de jongeren.



De hele groep gaat per trein naar Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Op het station herinnert een kleine gedenkplaat aan de grote uittocht van ca. 1.900 Litouwers naar Siberië in ruil voor Russen. Bizar is dat er op dat moment een goederentrein staat, hetgeen je een voorstelling geeft van hoe dat destijds geweest moet zijn.

In Vilnius staan zeer veel kerken (200) en dat hebben we geweten. Natuurlijk moet ieder zelf de keuze maken wat hij wil bekijken.



Van de 105 synagogen die de stad telde, was er na WO II nog één over. Je komt de oude stad binnen door de Poort van de Dageraad, een minuscuul barokkerkje dat verscholen ligt boven de hoofdpoot. Dit is de meest vereerde plek van Vilnius.

Opvallend zijn in de H. Geest-kerk de mummies van 3 martelaren, die centraal staan opgesteld, bedekt met een doek. Alleen de voeten zijn nog zichtbaar. Ook komen we veel Russisch-orthodoxe kerken tegen. Deze hebben een geheel andere uitstraling. De vele iconen rond het altaar springen het meest in het oog.

Tevens komen we terecht in de St. Annakerk. Na alle rijkdom in de andere kerkgebouwen is deze aan de binnenkant zeer sober. Hij is helemaal opgetrokken van baksteen. Opvallend aan de buitenkant zijn de vele torentjes met mooie bakstenen versierselen. Ernaast staat de kerk van de H. Bernardinus en Franciscus. Ook hier geen bladgoud en tierlantijnen, maar hout en houtsnijwerk. Heel bijzonder.

De dag na ons bezoek aan Vilnius staat de fietstocht o.l.v. campingeigenaar Wim op het programma. Om 09.45 uur staat hij ons in volledig wielertenu op te wachten. Ik moet zeggen dat we Wim deze dagen wel goed hebben leren kennen.

Een no nonsense-figuur met veel humor en een groot hart voor de mensen hier. Een groot deel van de groep gaat per fiets en een klein deel rijdt met de "ploegwagen" er achteraan. De tocht gaat over grind, zand en kleine stukken verharde weg. Vooral voor Martin en Hennie is het soms zéér hard werken, want zij moeten het zonder hulpmotortje doen. Tijdens de rit komen we ook door een klein dorpje. Dit geeft een heel goed beeld van het leven van de armen op het platteland. In huisjes met verrotte planken met gammele raampjes, wat je zelfs nog niet met een oud krot bij ons kunt vergelijken. Hier word je als westerling wel even stil van!

Onderweg stoppen we bij een nieuw meubelfabriekje, gebouwd met geld van de EU, die er 3 miljoen in investeerde. Dit bedrijf heeft echter nooit gedraaid. De eigenaar is er met een deel van het geld vandoor gegaan en woont nu in Malaga.

Hoe kan dit gebeuren?



De volgende dag gaan 4 stellen op de fiets naar Trakai via een toeristische route van Wim. De eerste 9 km door het bos, mul zand en grindwegen met kuilen en, niet te vergeten, de vliegen. Verder over asfaltwegen, wat fijn fietsen is. Onderweg getoeter van reisgenoten die ons met de auto passeren. In Trakai wordt het kasteel bezocht: veel trappen en museumzalen, heel indrukwekkend. Op de binnenplaats staan enkele martelwerktuigen.



### 5 en 6 juni:

Onze volgende camping is Sudeikiai Kemping. Voordat we vertrekken moeten er eerst nog banden worden vernieuwd.

De in het routeboek vermelde 142 km worden voor sommigen 183 km omdat er een verkeerd adres in de navigatie is ingevoerd. Het is vandaag 10 graden kouder dan de voorgaande dagen. We zijn verwend geweest met het mooie weer. 's Nachts heeft iedereen het erg koud gehad, extra dekens of verwarming gebruikt. Enkele reisgenoten bezoeken een bijenmuseum, anderen gaan rond het meer fietsen. Onderweg mooie plekken gezien, ook kuddes reeën. Er zijn ook leuke contacten met de plaatselijke bevolking. Zo neemt een kunstschilder enkele reisgenoten mee naar zijn atelier om zijn schilderijen te laten zien, evenals werk van andere schilders. In het dorp is mooi houtsnijwerk.

**7 en 8 juni:** Na wat alarmerende berichten van gisteren over onverharde wegen op de geplande route, wordt er een nieuwe afgesproken voor vandaag. Tot Ergli gaat alles perfect, daarna .... gravel pad en stuiven. Enkelen van ons hadden de auto net weer redelijk schoon; die kunnen dus opnieuw aan de slag. Gelukkig hebben we allemaal probleemloos de bestemming, Camping Baili in Valmiera, bereikt. Valmiera heeft een kleine binnenstad met een prachtig, nieuw winkelcentrum. Wel veel aanbod van schoenen en sportkleding, en wat tegenvalt: niet goedkoper dan bij ons.

**9 en 10 juni:** Staan nu op Camping Waide Motel in Elva, Estland. We staan op een



knusse camping, allemaal mooi overzichtelijk in 2 rijen langs het hoofdpad. Goed toiletgebouw met fijne douches. De tweede dag beginnen we met een gezamenlijk ontbijt in het restaurant.

Is goed verzorgd (zelfs zure vis en haring in tomatensaus). Heel gezellig en lekker. Daarna gaan de meesten de stad Tartu bezoeken, die er heel modern uitziet. Tartu is een echte studentenstad.



**11 t/m 14 juni:** Verblijf op Saka Cliff hotelcamping. De camping ligt zeer hoog en je hebt er een fraai uitzicht op zee. Helaas wel veel muggen. Van hieruit wordt een bezoek gebracht aan de stad Narva, waar de Russische grensovergang is.

Tevens gaan diverse mensen naar het dorp Kuremäe, waar het klooster van Puhtitsa is, een oosters-orthodox nonnenklooster. Een geweldig mooi complex met een heilige waterbron.



Vanaf de camping kun je door de bomen de Oostzee al zien, dus mooi dichtbij zou je denken, maar het strand ligt maar liefst 48 m lager en om daar te komen moet je eerst een afdaling maken via een trap die 234 treden telt.



We gaan we met bijna de hele groep naar het Mining Museum in Kothla. Een prachtig museum op de plek waar oliehoudende leisteen werd gedolven. Voor de rondleiding krijgt iedereen aangepaste kleding, een jas en een helm. Met een treintje worden we door de mijn vervoerd net zoals de mijnwerkers zich vroeger ook verplaatsten. Daarna gaan we met de gids te voet verder. Enkele echt werkende machines worden gedemonstreerd.

Een oorverdovend geluid! Heel indrukwekkend om te zien hoe ze vroeger in deze vochtige, koude ruimtes gezwoegd hebben.

Na het avondeten hebben we met de groep, onder leiding van Ada G. nog heerlijk in het zonnetje het spel "Wie ben ik?" gespeeld.

**15 t/m 18 juni:** Camping Vanamoisa Park in Saue, vlakbij Tallinn, de hoofdstad van Estland. Het is een vrij nieuwe camping met prachtig sanitair, mooi veldje maar geen schaduw door de nog jonge aanplant.

Met de fiets, auto of trein wordt Tallinn bezocht.



Daar staat o.a. de indrukwekkende Alexander Nevski-kathedraal. Het compacte centrum is zo aantrekkelijk dat je ogen tekort komt.

Op 17 juni, Vaderdag, worden we 's morgens op koffie met gebak getrakteerd. Ook wordt de jarige Riekie t. B toegezongen. 's Avonds wordt er, namens de 6 jarigen van deze vakantie, door Emiel en Ria voor soep met toebehoren wordt gezorgd. We laten het ons goed smaken, waarna er in koor om ijsjes wordt gezeurd. Dus rijdt Hans v. B plankgas naar de winkel, zodat de ijsjes nog als ijsjes gegeten kunnen worden.

**19 en 20 juni:** Met wisselvallig weer aangekomen op Camping Lapanina. Bij aankomst deelt de reisbegeleiding mee dat voor ons om 18.00 uur een diner geregeld is in het restaurant. Het is een heel lekker 3-gangen diner in een restaurant met een geweldig uitzicht op zee. Jan G. zet

spontaan het lied Droomland in en iedereen zingt gezellig mee. De volgende ochtend beginnen we met het feliciteren van de jarige Ans van B. Vandaag relaxt ieder op zijn manier: wandelen langs het strand,



een spelletje Molka, lezen of tennissen.

**21 t/m 24 juni:** Nu staat de reis naar Camping Apalkalns op het programma, een rit van 118 km over goede tot redelijk goede wegen. Onderweg kun je het verschil tussen Estland en Letland goed zien. Estland is verder doorontwikkeld, de wegen zijn er beter en er staan veel meer gerenoveerde woningen. We staan nu op een prachtige camping aan een meer. Genieten maar! Tussen de buien door! Na een onrustige nacht met regen, harde wind en klepperende luifels komen we om 09.30 uur bij elkaar om met bijna de gehele groep naar een Russische bunker te gaan. Het is heel bijzonder hoe deze jarenlang verborgen is gebleven. In het nabij gelegen Cesis worden de Rode Kliffen bezocht.



De plaatselijke bevolking haalt er bronwater, wat heel zuiver en gezond moet zijn. Op de camping is er feest vanwege de eerste zomerdag, wat hier groots gevierd wordt. De avond wordt afgesloten met vuurwerk.

**25 t/m 28 juni:** Verblijf op Camping Labirinti, Zorgi. Onderweg erheen rijden we, in de buurt van Salaspils, over een heel grote stuwdam in de rivier de Dole. Weer een mooie groene route. Komen allen goed aan en zijn nu in Letland. Bijna alle medereizigers brengen een bezoek aan Schloss Rundale.



Het is een prachtig mooi kasteel met schilderijen aan wanden en plafonds en diverse consoles. In bijna alle vertrekken staan mooie grote tegelkachels. Het is de moeite dubbel en dwars waard. Daarna de tuinen bezocht waar je met een treintje op zonne-energie doorheen kunt rijden. 's Avonds hebben we een gezamenlijke barbecue. Als gewoonlijk erg leuk. We worden door Hans en Frans verwend met een heerlijk ijsje.

Natuurlijk gaan we Riga, de hoofdstad van Letland bezoeken. We worden 's morgens door de bus opgehaald die ons afzet bij het kasteel van de stad, dichtbij de brug over de Daugava.

In groepjes wordt vooral het oude centrum verkend. We bekijken b.v. het gele huis met op elk van de torens een kat (met één verschil dat in de 20<sup>e</sup> eeuw hun achterste gericht was naar het Grote Gilde-gebouw), het 35 m hoge vrijheidsbeeld, de markthallen die ondergebracht zijn in 5 zeppelinhangars uit WO II, de St. Johannes- en St. Pieterskerk, het gebouw van de Broederschap van de Zwarthoofden met een voorgevel naar Hollands model en de Dom met zijn enorme toren.

In deze laatste is een prachtig orgel te zien met 6.718 pijpen, wat we maar niet gecontroleerd hebben.



Omdat Riga wel de hoofdstad van de Jugendstil wordt genoemd, lopen we ook door de Elizabethes-straat waar veel panden in die stijl staan. Op onze laatste avond vertelt de camping-eigenaar over gereedschap dat door zijn ouders/grootouders werd gebruikt. Daarna spelen we nog eens het spel "Wie of wat ben ik?"

**29 juni t/m 1 juli:** Voordat we weer verkassen, eerst de jarige Jo N. feliciteren. We rijden naar Karkle Camping in Litouwen, een afstand van 270 km. Voor de meesten verloopt de rit prima, maar sommigen hebben er toch een uurtje langer over gedaan.

Na aankomst wordt er wat gedronken in één van de prieeltjes die verspreid over het terrein staan.

Na de ochtend gaan enkele auto's (anderen gaan op de fiets! bikkels) richting Klaipeda, even kijken waar de veerboot maandag vertrekt. Dan met de pont over naar de Koerse Schoorwal.

Dit schiereiland is voor de helft Litouws en voor de helft Russisch met een streng bewaakte grensovergang. Rondkijken in de hoofdplaats Nida en op de Heksenheuvel met zijn vele levensgrote beelden van houtsnijwerk.

Op onze laatste verblijf dag wordt de juiste route naar de veerboot uitgestippeld en daarna Klaipeda en Palanga bezocht. De laatste is een mooie badplaats met gezellige lange boulevard naar het strand.

's Avonds nog een keer jeu de boules gespeeld, met daarna de finale van de mannen en de vrouwen. Bij de vrouwen werd Ria B. eerste en bij de mannen Martin S. Het was een spannende strijd.

**2 juli:** Iedereen doet de laatste dingen die nog gedaan moeten worden voordat we om 17.30 uur richting veerboot rijden. Maar eerst nog even gezamenlijk eten in een restaurant in de buurt. Uiteraard veel te vroeg staan we bij de boot, sommigen zelfs in de rij die naar Zweden gaat! Maar uiteindelijk zijn we om 21.00 uur allemaal aan boord na behoorlijk wat gemanooeuvreer met auto, caravan en camper.

**3 juli:** De zee was gisteravond behoorlijk onrustig, maar vanmorgen staan we allemaal weer fris en fruitig in de rij voor het ontbijt. Velen hebben de zenuwen voor wat komen gaat: moet ik er achterwaarts afrijden?

Na een lange dag op de boot met mooi weer en een rustige zee rijden we vanaf 17.15 uur de boot af, de campers voorwaarts (gelukkig) maar de meeste caravans achterwaarts, maar alles is goed gegaan.

Om 19.30 uur schuiven we in het restaurant van de camping in Klein Rönnau aan tafel, waar we worden verrast met een superlekker koud en warm buffet, heerlijk!

Al met al is het een prachtige, goed georganiseerde reis geweest, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank aan de reisbegeleiders.

Alle reisgenoten hebben steeds een paar dagen beschreven, waarna het verslag i.v.m. de aanzienlijke lengte door de begeleiding is ingekort.

***De groepsfoto staat op de volgende bladzijde***

Reisgenoten voorjaarsreis Baltische Landen



	<h2>De Lente</h2>	
	<p>Heerlijk toch die lente Al dat nieuwe leven Koeien die voor het eerst Hun kalfjes melk geven</p>	
	<p>Fris groene bladeren Een weiland vol met kleuren Blauw wit geel en rood een wereld vol van geuren</p>	
	<p>Maar het mooiste om te weten En juist dat maakt mij zo blij Is dat er weer zo vers Van is te eten</p>	
	<p>Want springt zo'n lammetje blij En dartel in het rond Dan loopt bij mij altijd spon- taan Het water in de mond.</p>	